

SAMENSPRAAK

Kerst 2022



**Gezamenlijk kerkblad
Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Diever**

TER OVERDENKING

Verwacht je iemand?

‘Wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.’ (Jes. 40:31)

Heeft u dat ook wel eens: dat er aangebeld wordt en je hebt geen idee wie het is. Soms blijkt het een collectant te zijn. Wij hebben een goedkope bel van de Aldi die bij nat weer wel eens uit zichzelf belt. Dan verwacht je iemand maar sta je dus voor niets bij de deur. Hopelijk klopt er 5 december wel iemand bij u aan... Verwachten is iets menselijks. We verwachten iets van elkaar, van een relatie of werk en het leven in het algemeen. Veel mensen verwachten ook iets van een hogere macht. Daar wordt wel eens negatief over gedaan. Wat je niet kan meten en wegen bestaat niet – dus ook geen hogere macht. Wereldwijd gezien gelooft de meerderheid echter wel in een hogere macht of kracht. Daarom bestaan er zoveel religies.

De verschillen tussen de religies zijn groot. Toch is er een beweging op gang gekomen, die de religies van de wereld samen wil brengen. In 1893 werd in Amerika het ‘Parlement voor de Wereldreligies’ opgericht dat nog steeds bestaat. Inmiddels zijn er veel meer samenwerkingsverbanden. Vaak gaat het in de gesprekken over de manier waarop religie kan helpen bij de problemen op aarde.

Op 15 september 2022 bijvoorbeeld kwamen in Kazachstan allerlei religieuze leiders samen. Hierbij aanwezig was paus Franciscus en leiders van protestantse kerken samen met leiders vanuit de Islam, het Hindoeïsme, Jodendom en meer. In hun slotverklaring zeggen deze leiders, dat God wil, dat er verschillende religies en geloven bestaan. En ze zeggen erbij: ‘Daarom is het onacceptabel als iemand gedwongen wordt tot een bepaalde leer of religie.’¹

¹ Bron: <https://astanatimes.com/2022/09/declaration-of-vii-congress-of-the-leaders-of-world-and-traditional-religions/>

Nu is dwang inderdaad nooit goed. Onze God dwingt je niet om Jezus te aanvaarden en dat mogen Zijn volgelingen ook niet doen. Maar zeggen dat de verschillende religies door God toegestaan worden is een vreemde uitspraak. Vraag maar eens aan de moslim predikers die in Qatar nu actief evangeliseren om voetbalfans over te halen moslim te worden. Die vinden toch echt dat zij gelijk hebben. De moslims in Afghanistan denken dit ook.

Gezien de grote verschillen tussen religies is het opmerkelijk dat de roep om ‘eenheid’ steeds sterker wordt. Er worden zelfs tempels gebouwd voor meerdere religies tegelijk zoals in Berlijn en Abu Dhabi². Paus Franciscus is hier ook een voorstander van. Vaak worden de wereldproblemen er ook bij

gehaald, zoals de klimaatcrisis. Om daar een antwoord op te hebben, moeten ook de wereldreligies hun onderlinge strijd beëindigen en samenwerken. En dus moeten ze ook accepteren, dat er niet één waarheid is, anders komen we niet verder, is de gedachte. Dit is recent gebeurd tijdens de klimaattop in Sharm el-Sheikh die liep van 6 tot 18 november dit jaar. Daar werden Tien 'Spirituele Principes' gepresenteerd. Hierin wordt onder andere gezegd, dat God ook in de schepping te vinden is, dus in een rivier of eik en in elk mens.³ Deze on-Bijbelse uitspraak moet zorgen voor meer zogenaamde 'eenheid' tussen religies.

2 Bron: (Berlijn) <https://house-of-one.org/en> en (Abu Dhabi)

<https://www.forhumanfraternity.org/abrahamic-family-house/>

3 Bron: <https://climaterepentance.com/the-spiritual-principles/>

Wij verwachten Jezus. God zit niet in een eik, maar lag als kind in een kribbe. Alleen in en door Hem zal de mensheid echt één worden als Hij terugkomt. Advent en Kerst gaan niet alleen over Jezus die geboren werd in Bethlehem. Het gaat ook over Jezus' wederkomst. Hij kwam als Redder en zal terugkomen als Rechter. Juist omdat er zoveel mis is gegaan en gaat. Het punt is alleen dat christenen niet de enigen zijn die iemand verwachten om de problemen op te lossen. Boeddhisten verwachten Maitreya. Deze Maitreya is de opvolger van de grondlegger Boeddha zelf. Moslims verwachten een redder die Mahdi heet en de meeste Joden verwachten de Messias.

De Bijbel zegt dat er ook een Antichrist zal komen – (oa. 1 Joh. 2: 18 en 2 Thess. 2: 9). Deze figuur zal de satanische versie van Jezus zijn: dus een 'redder' gegeven en gebracht door satan zelf. De satan doet dus God de Vader na die Jezus gaf in Bethlehem. De satan geeft zijn Antichrist. De wereldreligies worden nu voorbereid op zijn onthulling. Ze zullen moeten accepteren dat er één persoon leider is van alle religies: de Antichrist. De satan kent namelijk Gods belofte dat eens alle knie voor Jezus zal buigen (Filip. 2: 10). Door de wereldreligies deze Antichrist te laten aanbidden, zal de satan Gods eer voor zichzelf krijgen. Daarom zien we nu, dat de religies geleid (of misleid) worden om een eenheid te vormen, zodat daar straks één leider boven kan staan: de Antichrist.

En wat kan ik hier nu mee? Een paar gedachten:

Het is goed om niet alleen terug te kijken naar de stal in Bethlehem. Kijk ook vooruit, dat doen de andere religies ook. Vier Kerst uitbundig, maar vergeet niet, dat het grootste feest nog moet komen.

Besef dat wij niet uniek zijn als we zeggen dat Jezus terugkomt. Als je dicht bij Jezus leeft en Zijn Woord gehoorzaamt, zul je de vervalsingen herkennen.

Eenheid zonder Jezus als de enige Weg, de Waarheid en het Leven is geen eenheid. Verwacht je Hem als jouw Koning en Vriend? Dan ben je veilig. Voor jou geldt dan: 'Wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen.'

Gezegende Advent en Kerst toegewenst en een vreugdevol 2023.

Ben van Werven, Kruiskerk Diever.

KERKDIENSTEN Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo alle diensten in Diever

Zondag 4 december	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos	2 ^e Advent
Zondag 11 december	10.00 uur	Ds. K. Mos	3 ^e Advent
Zondag 18 december	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos	4 ^e Advent
Zaterdag 24 december	22.00 uur	Ds. D. Bargerbos	Kerstmacht
Zondag 25 december	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos	1 ^e Kerstdag
Zondag 1 januari	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos	Nieuwjaar

HERVORMDE GEMEENTE

In de omgang - *Onuitsprekelijk*

Op weg naar Kerst en een gedicht voor de Adventsweken.

Het woordje 'God' wordt vaak zo achteloos en makkelijk uitgesproken, dat het lijkt alsof het ook duidelijk is wat of wie daar mee bedoeld wordt. Niet alleen als er luidkeels wordt gevloekt, maar ook als er dito wordt gepreekt. Ik denk dat in de tien geboden wordt bedoeld dat we zo niet over '...' moeten praten, omdat we dan de Naam ijdel gebruiken. Over '...' spreken is altijd eerder een zwijgen, want wat we dan zouden willen zeggen is iets dat niet gezegd kan worden. Daarom wordt in de bijbel ook wel over God gesproken als over de Naam, de Eeuwige, de Heilige of de Aanwezige ('Ik ben die ik ben'). Dat '...' een vreemde energie is, het Woord dat niet in mensenwoorden is te vatten, komt prachtig tot uiting in het verhaal over Mozes, als hij de Heilige hoort spreken uit een vuur in een braamstruik, dat al brandend de struik niet verteert. En voor de profeet Elia is '...' op de berg Horeb zoiets als een heel zacht ruisende wind (= geest), wat ook vertaald kan worden met 'stilte'.

Knap vervelend eigenlijk voor mensen die willen weten waar zij aan toe zijn. In onze wereld is zoveel onzekerheid en gevaar dat we nu juist van 'het' geloof verwachten dat het ondubbelzinnig duidelijk is. Dus geen gepraat over 'een wolk van niet-weten' of 'de donkere nacht van de ziel', zoals in de christelijke mystiek gebeurt. En juist vanuit die behoefte aan zekerheid wordt er met de grootste stelligheid gesproken over God. Toch, zegt de Britse schrijfster Karen Armstrong, 'bevind je je dan in de doodlopende straat van valse zekerheden, van een makkelijk leverbaar geloof. Spreken over God is altijd een vorm van poëzie, een creatieve poging om het onuitsprekelijke uit te spreken.'

Dit geldt dan ook voor het kind in de kribbe. Zelf zegt het niets. Het is ook geen gewone baby, welk een wonder die ook mag zijn. Het is een stilte, een zwijgen midden in een wereld die een heksenketel is van haast, van haat en geweld, vermengd met zorg en tederheid. Dit nietszeggende kind is onze toekomst, want 'het is ons geboren.' Aan dit zwijgende kind verantwoording afleggen van je leven, je doen en je laten, dat lijkt me een heel zinnige manier om het Kerstfeest te vieren. En op weg naar Kerst is het gedicht 'Advent' van Oeke Kruythof een voorbeeld van dit 'onuitsprekelijke' in woorden omschreven.

Ds. Daan Bargerbos

Advent

in het duister van mijn ziel
wacht ik op het Licht
Advent telt weer in weken

zoals ik wacht op een vriend
in het volste vertrouwen
- hij komt -
zo wacht ik op U, mijn God

de weken ademen belofte
Uw belofte:
- Ik kom -
komende als Mens ben Ik
- dichtbij -
om de wereld te verlichten
jou en jullie
van hier en daar en overal -

ik breek de muren af
schep ruimte in mijn ziel
opdat het Licht
kan binnenstromen:

U, mijn God
die het duister van mijn ziel
glansrijk zal weerstaan

want God uit God
Licht uit Licht
bent U -

Oeke Kruythof

Bij de komende diensten

In *De Eerste Dag – handreiking bij de jaarorde* wordt de volgende informatie verstrekt: “In het komende kerkelijke jaar, te beginnen op de 1^e Adventszondag, ligt het Mattheusevangelie open. Deze Adventstijd wordt gestempeld door het geslachtsregister van Jezus, waarin, naast Maria, vier vrouwen voorkomen – voor elke Adventzondag één. Op Kerst-ochtend lezen we hoofdstuk 1 uit.

Naast Maria komen in het geslachtsregister van Jezus (Mat. 1,1-17) nog vier ‘moeders van Jezus’ voor: Tamar (1,3), Rachab (1,5), Ruth (1,5) en de vrouw van Uria (Batseba – 1,6). Daarmee maakt het evangelie een statement.

Twee van zijn moeders zijn joods (Tamar en Bathseba), twee zijn heidens = niet-joods (Rachab en Ruth). Jezus is niet raszuiver. Hij wordt geïntroduceerd als naar de mens gesproken een bastaardzoon, van gemengd bloed.”

Nu is het vrij saai om elke zondag heel Mattheüs 1 te lezen. Daarom zijn alternatieve evangelielezingen gekozen. In de reeks lezingen wordt elke zondag vanaf Maria steeds verder teruggegrepen. De geschiedenis van ‘de moeders van Jezus’ wordt dus achterstevoren verteld: Bathseba, Ruth, Rachel en Tamar.

Wat de gastpredikanten gaan doen, weet ik natuurlijk niet, maar voor de zondagen die ik voorga is het volgende alvast te melden:

2^e advent 4 december.

Op deze zondag staat **Ruth** dus centraal. De klassieke naam voor deze zondag is ‘Populus Sion’ (Jesaja 30,19.27-30 = Liedboek 432b). De lezingen: Ruth 1,19b-2.12 en 4.13-17. De evangelielezing vertelt over de onherleidbaarheid van Jezus: Mattheüs 13,54-56 waar we horen ‘Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn moeder?’

4^e advent 18 december.

Op deze zondag staat **Tamar** centraal. De klassieke naam voor deze zondag is ‘Rorate Coeli’ (Jesaja 45,8a = Liedboek 432d). De eerste lezing is uit Genesis 38,1-30 en daarbij de volledige lezing van het geslachtsregister in Mattheüs 1,1-17, waar alle ‘moeders van Jezus’ de revue passeren.

Eerste Kerstdag Diever 25 december.

Het evangelie van Kerstmorgen is Mattheüs 1,18-25, waaraan Ezechiël 37,15-27 als profetenlezing voorafgaat. In die evangelielezing wordt expliciet gemaakt waar het Mattheüs in dit geslachtsregister onder meer om te doen is. Hij bracht een inclusie, een omarming aan, waarin beide met name genoemde zonen van Jakob worden samengebracht: ‘Jakob verwekte Juda’(1,2) en ‘Jakob verwekte Jozef’(1,16). De profeet Ezechiël brengt die twee samen tot één geheel: ‘Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. David, mijn dienaar, zal hun koning zijn, en samen zullen ze één herder hebben’. (Ez. 37,23b-24a)

Samen zingen in de adventstijd.

Iedereen met de wens te zingen en te luisteren is uitgenodigd in het koor van de Pancratiuskerk. Op woensdag 14 december van 10:00 tot 11:30 zullen we hier liederen uit de advents- en kersttijd zingen. Er is prachtige muziek geschreven voor deze tijd van het jaar. Lieder vol hoop, verlangen, stilte en licht. Bekend en minder bekend repertoire, prachtige stukken vol verwachting, liederen uit de komende dienst van 18 december en alvast een vooruitblik naar kerst.

De ochtend zal beginnen met wat opwarm oefeningen voor de stem om daarna samen te zingen. We worden hierbij ondersteund door Philine Coops aan de piano. Daan Bargerbos zal een enkele liturgische achtergrond toelichten. We nemen de tijd om te oefenen wat nog onbekend is en om te genieten van wat er klinkt. Haalt u niet altijd alle noten, vindt u het toch wel spannend? Dat is niet erg, met elkaar klinkt het altijd weer bijzonder. Wanneer u een lied graag wilt zingen met de groep, geeft u het dan even door? Dat kan bij de cantor Esther de Vos, mail: Estherdevos@kpnmail.nl.

De kosten voor deze ochtend zijn €5,00 per persoon, te voldoen bij binnenkomst of via een vrije bijdrage aan het slot van de morgen.

Suggesties voor liederen dus bij Esther de Vos. Aanmelding voor deze ochtend bij Daan Bargerbos: predikant@hervormddiever.nl , of via telefoon 0521 769070.

Daan Bargerbos, namens de werkgroep Bezinning & Inspiratie

Liturgisch bloemschikken

De werkgroep liturgisch bloemschikken zal op de Adventszondagen in Diever zorgen voor bloemschikkingen. Het thema deze keer is : 'Aan tafel! Plek voor iedereen'

Dit jaar is een tafel de basis, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is.

In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Zij zijn (me)de dragers van deze tafel. Per zondag gaat het verhaal over één van deze vrouwen. De tafel is vierkant en verwijst naar de eerste altaren in de tempel. Elke zondag staat een hoek van de tafel centraal en zo wordt de tafel richting Kerst steeds voller om met Kerst helemaal tot bloei te komen. Op onze website zullen wij foto's plaatsen zodat u ook thuis deze schikking kan volgen.

Kom tot ons de wereld wacht,
Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint,
kind van God, Maria's kind.
Lied 433:1

Riemie Godeschalk

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Kerkebalans 2023

Geef vandaag voor de kerk van morgen Actie Kerkebalans 2023 komt eraan

In januari doet onze gemeente ook weer mee aan de Actie Kerkebalans 2023. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2023 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Want ook in de toekomst willen we samen kerk-zijn en naar elkaar omzien. Van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen. Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen!

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen!**

Collectes

cvk maanddoel december

Het collecte maanddoel van het cvk in de maand december is bestemd voor het kerkbeheer en dan met name voor de kosten energiegebruik. Het moge duidelijk zijn dat de energiekosten voor het verwarmen van onze kerkgebouwen behoorlijk zijn gestegen. We kunnen daar als cvk alle financiële hulp bij gebruiken.

4 december 3^{de} collecte (uitgangscollecte)

PKN Toerusting voor werkers in de kerk

De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland: zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief: van kerkelijk werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.

11 december Nederlands Bijbelgenootschap

Miljoenen mensen kennen de rijkdom van het hebben van een eigen bijbel nog niet. Een Bijbel is voor hen te duur of hij is nog niet vertaald. In hun eigen taal. Soms zijn bijbels helemaal niet (meer) beschikbaar, vanwege de politieke situatie of oorlog. Het NBG wil dat ieder mens de Bijbel kan lezen in de taal die bij hem of haar past. Daarom zorgen we voor goede en betrouwbare vertalingen, zoals onder andere de Bijbel in Gewone Taal. Met deze collecte maken we het belangrijke werk van het NBG mogelijk.

cvk maandoel januari 2023

Het collecte maandoel voor de maand januari 2023 is bestemd voor het onderhoud van het orgel. Zowel het Van Oeckelen orgel (1881) in de Pancratiuskerk als het Jan van Gelder orgel (1886) in de Nicolaaskerk behoeven regelmatig (kostbaar en specialistisch) onderhoud en moet jaarlijks worden gestemd. Een redelijke pool van organisten speelt met groot enthousiasme op deze orgels. Ook de piano's die beide kerken bezitten moeten geregeld worden gestemd. Deze piano's worden met name gebruikt tijdens de repetitieavonden en uitvoeringen van de PancratiusCantorij.

Bedankt bloemenhuis Hofman

Na meer dan 35 jaar is bloemenhuis Hofman gestopt. Henk en Dicky hebben ook onze kerk al die tijd wekelijks voorzien van de mooiste bloemen in de eredienst, de bloemen voor het verjaardagsfonds en de bloemen en/of aardigheden voor alle andere aangelegenheden. Natuurlijk erg jammer dat ze er mee ophouden. Maar zo gaat dat nu eenmaal. We konden altijd op ze rekenen als er iets geregeld moest worden. Voor al die goede jaren willen wij namens de hervormde gemeente Henk en Dicky, familie en personeel van harte bedanken voor al die fleurige jaren.

Jaap Ruiter

DIACONIE

Kerstpakketten actie

Zo tegen het einde van het jaar krijgen veel mensen een kerstpakket aangeboden door het bedrijf waarvoor zij werken, als dank voor hun inzet. Dit is helaas niet voor iedereen zo. Veel mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen krijgen er geen en hebben er in de dure decembermaand misschien nog wel meer behoefte aan dan de mensen die er wel een gekregen hebben. De diaconie wil graag pakketten samenstellen voor diegene waarvan we denken die dit gebaar kunnen gebruiken en deze dan aan kunnen bieden in december. Kent u iemand die hiervoor in aanmerking zou komen of kunt zelf wel een pakket gebruiken, schroom dan niet om dit voor 7 december door te geven aan een van de diakenen van onze kerk of via een van de mailadressen van de diaconie: diaconie@nicolaaskerk-dwingeloo.nl, diaconie@hervormddiever.nl of diaconie@brugkerk.nl.

De diaconieën van de Brug-Es kerk, Pancratiuskerk en de Nicolaaskerk.

Opbrengst collectes via collectezak, de GIVT-app en de bank.

Zondag	Diaconie	Kerkr.	3 ^e col.	Doelen
30 okt.	€ 148,35*	€ 84,40*		D: Verjaardagsfonds Diever K: Onkosten Groet & Ontmoet
6 nov.	€ 101,60	€ 66,45*	€130,00	D: Zending Kerk in Actie K: Onkosten Interieur
13 nov.	€ 67,70*	€ 50,20*		3 ^e : Noodhulp Pakistan D: Daken voor Armenië
20 nov.	€ 161,00	€ 99,10*		K: Onkosten Interieur D: Pastoraat PKN K: Onkosten Interieur

* Alleen GIVT en opbrengsten collecte zakken.

U kunt uw bijdrage voor de diaconie-collectes overmaken op de bankrekening van de diaconie (Diaconie Herv. Gem. Diever NL39 RABO 0313 7513 82 onder vermelding van de collecte Diaconie). Uw bijdrage voor de kerkrentmeesters collecte kunt u overmaken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters (Coll. v. Kerkrentmeesters Herv. Gem. NL89 RABO 0313 7510 64 onder vermelding van de collecte CVK). Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-code met uw smartphone, hierbij is de 1^e collecte voor de diaconie en de 2^e voor de kerkrentmeesters. U kunt ook een 3^e collecte toevoegen voor de uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk geven.



De collecten van de diaconie zijn in deze decembermaand waarin wij de geboorte van het Kind in Bethlehem vieren, vooral gericht op die kinderen voor wie ook geen plaats lijkt te zijn op deze wereld.

4 december INLIA

De stichting INLIA is in 1988 opgericht. Zij heeft als missie de rechtvaardigheid in de samenleving te bevorderen door zich in te zetten voor vluchtelingen en asielzoekers door hen maatschappelijk, juridisch en medisch bij te staan. De stichting is intussen uitgegroeid tot expert op dat gebied en biedt haar expertise ook aan burgerlijke gemeenten, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Dit najaar heeft INLIA, op verzoek van de burgerlijke overheid, samen met meer dan 100 lokale kerken 14.500 overnachtingen gerealiseerd voor de mensen die gedwongen buiten moesten slapen in Ter Apel, waaronder ook een aantal kinderen. Die kerken sprongen onder protest bij, omdat zij zich door het falen van de overheid hiertoe "gedwongen" voelden. De overheid erkende haar zorgtaak en noemde de hulp van de kerken een tijdelijke zaak, maar helaas is die hulp tot op heden nog steeds hard nodig.

11 december Stichting Timon Jeugdopvang

De stichting richt zich op kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezinnen, die met allerlei problemen te kampen hebben en zeer specialistische zorg behoeven. Iedereen kan een beroep op Timon doen, ongeacht zijn levensovertuiging of culturele achtergrond. Er wordt intensief samengewerkt met reguliere partners zoals gemeenten, GGD, verslavingszorg, GGZ, politie en justitie, waarbij Timon consultatie, screening en advies biedt.

18 december Stichting Kinderperspectief

Kinderperspectief is bezig met projecten die vooral gericht zijn op het bieden van sociale steun aan kinderen en jongeren door middel van een "maatje". Daarvoor is onder meer in 2013 het project New@Home in het leven geroepen, bedoeld voor jonge nieuwkomers tussen de 12 en 20 jaar, die maximaal vier jaar geleden in Nederland zijn gevestigd en die geen of weinig contact met Nederlanders hebben. Na een training en matching door de projectcoördinator koppelt New@Home deze nieuwkomers één schooljaar aan een Nederlandse student waarmee ze wekelijks activiteiten ondernemen om een band met elkaar op te bouwen en om drempels richting de Nederlandse cultuur te verlagen. Het maatje geeft sociale steun en coacht de jongere om meer contacten in de buurt en met Nederlanders te krijgen en hem of haar zo, als rolmodel, wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving.

24 december Voedselbank Westerveld

De Voedselbank Westerveld vormt samen met de voedselbanken van Meppel en Hoogeveen de Voedselbank Zuid West Drenthe. Het uitgiftepunt van de voedselpakketten bevindt zich in Havelte. De klanten, die tevoren uitvoerig gescreend worden, krijgen altijd tijdelijk hulp. Zij ontvangen om de 2 weken een pakket. De grootste hoeveelheid voedsel daarvoor wordt verkregen vanuit het regionale distributiecentrum in Meppel. Die hoeveelheid wordt zodanig uit eigen voorraad van de voedselbank Westerveld aangevuld dat uit een pakket een aantal complete maaltijden kan worden bereid. Die eigen voorraad is er dankzij inzamelingen die onder meer door de kerken in Westerveld worden gehouden. In december wordt er samen met de supermarkten een grote inzamelingsactie georganiseerd in de 4 grote dorpen van Westerveld. Daarnaast zijn financiële giften bijzonder welkom. Die worden o.a. gebruikt voor de vaste lasten zoals de apparatuur, de vriezers en koeling, transportkosten en onderhoud.

25 december Kerk in Actie Kinderen in de knel

Vluchtelingenkinderen in Griekenland (én intussen helaas ook in Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Kerk in Actie ondersteunt drie organisaties in Griekenland die zich om deze kinderen en hun ouders bekommeren. Borderline werkt op Lesbos, zorgt voor eten en drinken, geeft hulp bij het invullen van documenten en heeft een school ingericht voor kinderen van 6 tot 17 jaar. Synyparxis vangt

op het Griekse vasteland op vier locaties alleenreizende minderjarige kinderen op. De stichting Apostoli verzorgt in Athene warme maaltijden voor vluchtelingen, waar overigens ook dakloze Grieken terecht kunnen. Zij verzorgen ook voedselpakketten en delen in vluchtelingenkampen producten voor persoonlijke verzorging uit.

1 januari Liliane Fonds

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van de wereld. Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog grotere armoede. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen. In 2021 kregen ruim 57.000 kinderen met een beperking de ondersteuning die zij verdienen. Van de organisaties waarmee het Liliane Fonds samenwerkt wordt geëist dat er speciaal beleid is om een veilige omgeving voor de kinderen te creëren en hen te beschermen tegen misbruik en geweld. De organisaties moeten ervoor zorgen dat er een meldpunt is voor mogelijke misstanden en klachten. Het Liliane Fonds controleert ook hoe er door de organisaties gevolg wordt gegeven aan deze meldingen.

1 januari Uitgangscollecte Noodhulp

Deze diaconale collecte is bestemd voor acute noodhulp. Onze gezamenlijke diaconie beslist kort voor 1 januari voor welk acuut noodgeval deze collecte bestemd zal zijn.

Melding van ziekte en overlijden.

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

Bedankje van de voedselbank

In oktober en november zijn door de kerken in Diever en Dwingeloo inzamelingen gehouden voor de voedselbank.

Daarvoor wil de voedselbank bij deze alle gevers hartelijk bedanken voor het mooie resultaat. Helaas stijgt het aantal klanten de laatste tijd fors, zoals we verwachtten en is er dus ook steeds meer nodig. Met de houdbare producten, de zakken uien en de rechtstreeks aan de voedselbank geleverde aardappelen is de voorraad weer mooi aangevuld. Door de inzamelingen kunnen we weer een aantal weken zorgen voor een goed gevuld pakket voor de klanten. Daarom nogmaals dank!

Namens de voedselbank: Greet Oosterveld

Geen meditatiebijeenkomst in december

De werkgroep Bezinning en Inspiratie organiseert elke tweede woensdag van de maand een meditatiebijeenkomst in het koor van de Pancratiuskerk in Diever. In het nieuwe jaar misschien ook weer om en om in de Nicolaaskerk in Dwingeloo (zie het kerkblad). In december is er geen meditatiebijeenkomst. De volgende meditatiebijeenkomsten in 2023 zijn op de woensdagen 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april en 10 mei. We beginnen om 19.30 uur en het duurt ongeveer een uur.

Immy Zuidema

Kerstbrunch voor senioren



Vind u de donkere dagen voor Kerst ook altijd zo'n gezellige tijd? Een tijd om samen te zijn, te genieten van de lichtjes, de kerstversieringen en een heerlijk kerstmaal. Dat kan nu ook in Over Entinghe. Daar is op zondag 18 december een Kerstbrunch voor senioren. Een gezellig samenzijn, helemaal in kerstsfeer met een mooi kerstverhaal, live kerstmuziek en

natuurlijk heerlijke kersthapjes.

Kerstbrunch senioren: zondag 18 december om 11.30u, Over Entinghe

meedoen: € 15,- pp. aanmelden: vóór 13 december via aanmelden@overentinghe.nl of bel Jannie 06-53717596

AGENDA

Datum	Tijdstip	Activiteit
7 december	10.00 – 11.30	<i>Groet en Ontmoet</i> , Pancratiuskerk
14 december	10.00 – 11.30	<i>Samen zingen in de kerk</i> . Pancratiuskerk
21 december	10.00 – 11.30	<i>Groet en Ontmoet</i> , Pancratiuskerk
4 januari	10.00 – 11.30	<i>Groet en Ontmoet</i> , Pancratiuskerk

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk **28 december 2022** inleveren bij email: redactie@hervormddiever.nl. De volgende Samenspraak verschijnt op: 6 januari, 25 januari en 22 februari 2023

BIJBELLEESROOSTER

4 december 2022 – 7 januari 2023

Zondag 4 december Jesaja 11:1-10
Maandag 5 december Jesaja 11:11-16
Dinsdag 6 december Jesaja 12:1-6

Woensdag 7 december	Filippenzen 3:1-11
Donderdag 8 december	Filippenzen 3:12-21
Vrijdag 9 december	Jesaja 13:1-5
Zaterdag 10 december	Jesaja 13:6-18
Zondag 11 december	Jesaja 13:19-14:2
Maandag 12 december	Jesaja 14:3-11
Dinsdag 13 december	Jesaja 14:12-23
Woensdag 14 december	Jesaja 14:24-32
Donderdag 15 december	Filippenzen 4:1-9
Vrijdag 16 december	Filippenzen 4:10-23
Zaterdag 17 december	Matteüs 1:1-17
Zondag 18 december	Matteüs 1:18-25
Maandag 19 december	Romeinen 1:1-15
Dinsdag 20 december	Romeinen 1:16-32
Woensdag 21 december	Romeinen 2:1-16
Donderdag 22 december	Psalm 14
Vrijdag 23 december	Titus 1:1-16
Zaterdag 24 december	Titus 2:1-15
Zondag 25 december	Titus 3:1-14
Maandag 26 december	Romeinen 2:17-29
Dinsdag 27 december	Romeinen 3:1-8
Woensdag 28 december	Romeinen 3:9-20
Donderdag 29 december	Romeinen 3:21-31
Vrijdag 30 december	Romeinen 4:1-12
Zaterdag 31 december	Romeinen 4:13-25

zondag 1 januari	Numeri 6:22-27
maandag 2 januari	Psalm 89:1-19
dinsdag 3 januari	Psalm 89:20-38
woensdag 4 januari	Psalm 89:39-53
donderdag 5 januari	Numeri 9:15-23
vrijdag 6 januari	Matteüs 2:1-12
zaterdag 7 januari	Matteüs 2:13-23

