

SAMENSPRAAK

Juli / Augustus 2023



Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk
Diever

Overweging – *vacare deo*

Bij de ingang naar het Adelbertklooster van de Benedictijnen in Egmond-Binnen staat boven de deur in mooie letters: *vacare deo*.

Het verhaal gaat dat, op de vraag ‘wat doen de monniken in dat klooster?’, een van de inwoners van Egmond-Binnen antwoordde: ‘die jongens vieren de hele dag vakantie met God’.

Vacare deo. Het betekent letterlijk: ‘je vrijmaken voor God’. Ons woord vakantie komt van dat Latijnse woord ‘*vacare*’. En datzelfde Latijnse woord heeft bijvoorbeeld ook alles te maken met ons woord ‘*vacature*’: een vrije plaats in het arbeidsveld; of ook met ‘*vacant*’: leeg, vrij.

Vakantie is de tijd dat je je leeg mag maken, dat je je vrij mag maken van alle drukte van elke dag.

Wij leven in een tijd dat veel mensen het zich kunnen veroorloven om dan ook letterlijk de bergen op te zoeken of naar verre streken af te reizen.

Maar je werkelijk vrijmaken is niet afhankelijk van dure of verre reizen.

Ook de stilte van een tuin,
de rust van de wind in je haren terwijl je fietst
of terwijl je zeilt op het water,
je terugtrekken met een goed boek,
het gestage ritme van de wandeling,
met aandacht de vogels horen in een bos,
genieten van muziek -
het zijn even zo vele mogelijkheden
om te ontdekken wat het is vrij te zijn,
leeg te zijn,
los te zijn van de drukte van alle dag.

En waartoe dit alles?

Om je – na die vakantietijd – weer met des te meer energie in de drukte te werpen?

Om je weer als een dolleman te storten in je werk?

Of is het meer dan alleen die accu opladen?

Het vacare van de monniken in Egmond is een vacare *deo*: een vrijmaken voor God.

Een andere, veel bekendere spreuk, van benedictijnse monniken is: ora et labora, bid en werk. Die vult aan en licht toe: het is niet platweg bid, zoek rust om dan des te harder te zwoegen. Maar het is eerder: wees je bewust van de balans.

Verdrink niet in je werk 24 uur per dag, 7 dagen per week. En verdrink evenmin in de eenzaamheid van de stilte en van het gebed. Wees met aandacht bewust van het een én het ander: bid én werk.

Misschien dat het ons, u, jou en mij in de vakantie extra gegeven is om naar die balans op zoek te gaan en die vervolgens ook in ons leven van alle dag een plek te gunnen.

Allen een goede zomertijd gewenst!

Daan Bargerbos

KERKDIENTEN Hervormde Gemeente Diever en Dwingeloo

Zondag 2 juli	10.00 uur	Ds. B. v.d. Brink uit IJhorst/De Wijk Dwingeloo
Zondag 9 juli	10.00 uur	Ds. A. Molendijk uit Heemstede Diever
Zondag 16 juli	10.00 uur	Ds. J. Vaessen uit Gasselte Dwingeloo
Zondag 23 juli	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos Diever
Zondag 30 juli	10.00 uur	Mw. A. v.d. Bunt uit Beilen. Dwingeloo
Zondag 6 augustus	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos Diever
Zondag 13 augustus	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos Dwingeloo
Zondag 20 augustus	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos Diever
Zondag 27 augustus	10.00 uur	Ds. B. v.d. Brink uit IJhorst/De Wijk Dwingeloo

Alle diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

HERVORMDE GEMEENTE

Lieke Versluis

Velen van ons hebben de laatste maanden intens meegeleefd met Lieke Versluis en haar man Stephan en hun kinderen. In januari kwam het hartverscheurende bericht dat zij alveesklierkanker had. Een ziekte met een eenduidige diagnose: u heeft nog ongeveer 5 a 6 maanden te leven. Het zijn er precies 5 geworden.

Op 19 juni is Lieke gestorven, ze is slechts 63 jaar geworden. Op de rouwkaart staan woorden die ik alleen maar kan onderschrijven: 'Wat zullen we haar liefde, mensenkennis en schaterlach missen. Ze is ons zo lief.'

Lieke en ik werden collega's in mijn vorige gemeente Gorssel/Epse, waar zij in 2006 kwam werken als kerkelijk werker. We hadden direct een bijzondere 'klik' en trokken samen op in het pastorale werk. Zij met een veel praktischer inslag dan ik, en gaandeweg heb ik daarin van haar geleerd. We bereidden diverse diensten samen voor: de paascycli waren intens, en de startzondagen altijd een feest. Vooral in de voorbereiding daarvan hebben we onbedaarlijk veel gelachen en we hoopten altijd dat iets van die arbeidsvreugde ook doorstraalde in de diensten zelf. We hebben er uiteindelijk zo'n 13 jaar samen gewerkt en lief en leed (op gemeente en op persoonlijk vlak) gedeeld.

Via Joure kwam ze te werken in Balk. En van daaruit heeft ze gereageerd op de vacature in onze gemeenten Diever en Dwingeloo. Wat een geweldige en ontzettend leuke verrassing was dat voor ons beiden!

Begin vorig jaar stelde ze zich voor via de kerkbladen met onder andere deze woorden:

"Van jongs af aan vind ik het heerlijk om te luisteren naar wat andere mensen te vertellen hebben. Hun verhaal, een verhaal binnen een grotere familiegeschiedenis, van zien en gezien worden, vreugde en verdriet, recht en onrecht, geven en ontvangen, ik kan er geen genoeg van krijgen. En dan de uitdaging om die verhalen te verbinden met Bijbelverhalen, het verhaal van God en mensen, dat maakt mijn werk mooi."

Toen de corona-perikelen achter de rug waren, heeft ze menig gemeentelid thuis opgezocht en zo hebben velen van ons aan den lijve ervaren wat zij bedoelde met bovenstaande woorden.

Vandaag (nu ik dit schrijf is het 24 juni) hebben we, met een dankdienst voor haar leven, afscheid van haar genomen in een bomvolle kerk in Balk. Met prachtige liederen en muziek, indrukwekkende woorden van de drie kinderen van Lieke en Stephan, intens gedenken van haar broer en zus en beste vriendin.

Met de lezing van de tekst die Lieke zelf heeft geschreven (en die ik hieronder kopieer). Met een bewogen overweging door collega Maartje Wildeman en met een persoonlijk en warm dankwoord van Stephan. Zo is Lieke liefdevol en onvergetelijk voor het voetlicht gebracht.

Lieke en ik hadden in december bedacht zoiets als een startzondag te gaan doen. We keken als het ware al uit naar de voorpret. In mijn agenda heb ik bij 3 september dan ook genoteerd: "met Lieke starten". Dat zal jammer genoeg niet meer gebeuren.

De gedachtenis aan Lieke Versluis zal ons tot zegen zijn.
Daan Bargerbos

**God,
Draag mij,
draag mij verder.
Draag mij waar niemand mij meer dragen kan.
Draag mij verder.
Draag mij verder als mijn dagen vol zijn van geleefd
leven.
Draag mij op de dag die niemand kent,
als men zegt: hoort ze nog, ziet hij nog?
Op de dag dat men hoopt dat we alle pijn voorbij zijn.
De laatste dag die de eerste zal zijn
om door U gezien te worden,
van aangezicht tot aangezicht.
De eerste dag om door U gekend te worden
bij voor- en achternaam,
om door U ontvangen te worden
in het Eeuwige Licht.
Draag mij verder
waar U alleen nog dragen kunt.**

BIJ DE KOMENDE DIENSTEN

We leven midden in de zomer en zijn in het kerkelijk jaar ook aangekomen aan 'de zondagen van de Zomer'. In *De Eerste Dag* lees ik: "In deze groene periode op de kerkelijke kalender draait het om de oogst. Hoe zal de boodschap van het Koninkrijk vrucht dragen? En wat kan daarbij de inzet van mensen betekenen?"

Het is een goede bril om mee te lezen de komende weken, wanneer we onze lezingen uit het evangelie naar Matteüs vervolgen. De volgende teksten zijn aangereikt in het Oecumenisch Leesrooster.

2 juli – 2^e zondag van de zomer

Jeremia 29,1.4-14; *Psalm 89, 10-19*; Matteüs 10,34-42.

9 juli – 3e van de zomer

Zacharia 9, 9-12; *Psalm 145,1-12*; Matteüs 11, 25-30.

16 juli – 4e van de zomer

Jesaja 55,6-13; *Psalm 65*; Matteüs 13,1-9.18-23.

23 juli – 5e van de zomer

Jesaja 40,12-25; *Psalm 86*; Matteüs 13,24-30.36-43.

30 juli – 6e van de zomer

I Koningen 3,5-12; *Psalm 119,121-128*; Matteüs 13,44-52.

6 augustus – 7e van de zomer

Nehemia 9,15-20; *Psalm 78,13-22*; Matteüs 14,13-21.

13 augustus – 8e van de zomer

Jona 2,2-11; *Psalm 29*; Matteüs 14,22-33.

20 augustus – 9e van de zomer

Jesaja 56,1-7; *Psalm 67*; Matteüs 15,21-28.

Zin in de ouderdom

Dit is de titel van een boek dat is verschenen 2015, geschreven door collega's Jan van Baardwijk en René Rosmolen. We gaan er gebruik van maken bij de gelijklopende bijeenkomst die we zullen houden op dinsdagmorgen 8 augustus van **10.00 -12.00** in de consistorie van Dwingeloo. In onze bijeenkomst zal de vraag aan de orde komen: welke zin ontdek ik in mijn ouderdom? Maar ook: heb ik zin in ouderdom? We gaan met elkaar in gesprek onder andere met behulp van beeldmateriaal.

Frits de Lange, hoogleraar Ethiek aan de PthU, schreef in reactie op het boek: 'Dit boek is geschreven voor mensen die hun laatste levensfase bewust willen doorleven en daarin zoeken naar zin en betekenis. De toon is meditatief en informatief, praktisch en spiritueel, breed en diep tegelijk. Fotografie, beeldende kunst, film, poëzie, filosofie en theologie – alle mogelijke perspectieven worden benut om het rijkgeschakeerde landschap van de ouderdom in beeld te brengen en tot leven te wekken. Een creatief en inspirerend boek, heel dicht op de rimpelige huid geschreven.'

Ik zie er naar uit om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.

Met opzet geef ik voor de deelnemers geen leeftijdsgrens aan, niet naar boven en evenmin naar onderen. En ik kan me heel goed voorstellen dat we na één morgen nog niet zijn uitverteld en uitgepraat.

Als u ook nieuwsgierig ben en mee wilt doen, dan kunt u zich bij mij aanmelden.

Daan Bargerbos

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Cvk collecte maandoel juli:

PKN (o.a. Oecumene, Pastoraat, Jeugdwerk, etc)

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken. In Utrecht werken 200 mensen die dienstbaar zijn aan gemeenten, predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers en pioniers. In hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld; In het getuigenis van Jezus Christus; In de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid. Daarbij verrichten zij hun activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland.

Of het nu specifiek gaat om de Oecumene, het Pastoraat of het Jeugdwerk of andere Cvk doelen alle Cvk-PKN collecteopbrengsten ondersteunen het noodzakelijke werk van de dienstenorganisatie.

Cvk collecte 30 juli: voor PKN Vredesweek.

Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en in Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld. Gewapend conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand. De oorlog in Oekraïne laat ons des te meer beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar elke dag aan moet worden gebouwd.

Gelooft u nog in een betere wereld, waar vrede heerst? Deze week staan we stil bij de vrede en dromen van een wereld waarin plaats is voor iedereen. Op deze zondag vragen we aandacht voor organisaties die zich met de steun van de protestantse kerk onvermoeibaar inzetten voor de vrede, zowel in Nederland als in het buitenland. Zo'n organisatie is PAX die helpt met trainingen en het opleiden van mensen om gewelddoos en met liefde en begrip het gesprek te leiden tussen groepen mensen die met elkaar op gespannen voet leven. Geef aan deze collecte en help vrede mogelijk maken.

Cvk collecte maandoel augustus: inrichten kerkgebouw.

Dit betreft de kosten voor het in stand houden van installaties en meubilair in het kerkgebouw.

Er sneuvelt wel eens een stoel of de geluidsinstallatie laat het afweten. Kan gebeuren. Reparatie is dan nodig.

Cvk uitgangscollecte 6 augustus

De 3^{de} collecte vandaag is bestemd voor bestrijding van de onkosten van de zeer goed bezochte en gewaardeerde koffieochtenden.

Jaap Ruiter

Het leien dak (*Maak de kerk blij koop een lei!*)

Op het moment van schrijven van deze bijdrage van het Cvk zijn alle nieuwe leien op het dak aan de Peperstraatzijde gelegd. Het ziet er heel strak uit! De leidekkers maken lange dagen om het werk tijdig gereed te krijgen. Vanaf vandaag 20 juni zijn ze ook begonnen met het dak aan de binnenzijde van het grote dak.

Ondertussen heeft aannemer Moes diverse balken en planken aan de binnenzijde van het dak gerepareerd c.q. vervangen. Met het rapport van de Monumentenwacht in de hand zijn alle technische opmerkingen verwerkt.

Ook de leien van het koor worden nog vervangen. De schilder komt ook nog, nu er toch een steiger staat, om het dakluik aan de oostzijde van het koor te schilderen.

Het werk verloopt volgens de planning. Voor de bouwvakvakantie zijn de werkzaamheden aan het grote dak gereed. Volgend jaar is het kleinere dak aan de Brinkzijde aan de beurt.

De verkoop van de leien is erg goed gegaan. Er is veel belangstelling voor een aandenken aan de Pancratiuskerk. Ook de door de Schilderskring Diever beschilderde leien hebben gretig aftrek gevonden. Normaal gesproken zouden we de verkoop beëindigen. Echter de vraag voor het kopen en/of het adopteren van een lei is ook nu nog erg groot, zodat dat we besloten hebben om nog een paar extra dagen de leien u aan te bieden.

We zijn er daarom ook in de kerk op:

zaterdag 8 juli van 11.00 – 16.00 uur

zaterdag 15 juli van 11.00 – 16.00 uur

maandag 21 augustus van 12.00 – 19.00 uur (tijdens de oude ambachtenmarkt)

Voor meer informatie bij kerkrentmeesters:

Jaap Ruiter

Tel.: 0521 591639

info@hervormddiever.nl

Jan van der Meulen Bosma

tel. 0521 591003

Jaap Ruiter

VAN DE DIACONIE

Opbrengst collectes via collectezak, de GIVT-app en de bank.

Zondag	Diaconie	Kerkr.	3 ^e col.	Doelen
28 mei	€ 111,-*	€ 96,80*		D: KiA Pinksterzending K: PKN Pastoraat
4 juni	€ 155,85	€ 64,10*	€ 81,70	D: Diaconaal Fonds Westerveld K: Groot onderhoud 3 ^e : Herstelfonds kerken Syrië
11 juni	€ 146,90*	€ 85,52*		D: Daken voor Armenië K: Groot onderhoud
18 juni	€ 103,80	€ 45,11*		D: Stichting Vluchtelingenwerk NL K: Groot onderhoud

* Alleen GIVT en opbrengsten collecte zakken.

U kunt uw bijdrage voor de diaconie-collectes overmaken op de bankrekening van de diaconie (Diaconie Herv. Gem. Diever NL39 RABO 0313 7513 82 onder vermelding van de collecte Diaconie). Uw bijdrage voor de kerkrentmeesters collecte kunt u overmaken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters (Coll.v.Kerkrentmeesters Herv. Gem. NL89 RABO 0313 7510 64 onder vermelding van de collecte CVK). Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-code met uw smartphone, hierbij is de 1^e collecte voor de diaconie en de 2^e voor de kerkrentmeesters. U kunt ook een 3^e collecte toevoegen voor de uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk geven.



Diaconie collectes juli en augustus

2 juli Hospice Eesinge Meppel

Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen, in eigen omgeving. Soms kan de zorg een (te) zware belasting zijn voor de naasten om aan deze wens tegemoet te komen. Het hospice is een gastvrij huis waar ongeneeslijk zieke mensen met een korte levensverwachting tot aan hun dood kunnen worden verzorgd. Het is niet alleen bedoeld voor ouderen of alleenstaanden, maar ook voor jongere mensen met bijvoorbeeld een druk gezin. Hospice Eesinge is een 'bijna- thuis-huis'. Het is gehuisvest in een prachtige, door het Drentse Landschap gerestaureerde en verbouwde boerderij, gelegen in het unieke natuurgebied het Reestdal. Het hospice heeft vier ruime gastenkamers. Daarnaast zijn er een grote gemeenschappelijke huiskamer met keuken, een stilteruimte en een logeerkamer.

2 juli uitgangscollecte Stichting Vluchteling

Er zijn ca. 35 miljoen vluchtelingen op de wereld, die hun heil zoeken buiten hun eigen land. De helft daarvan komt uit slechts drie landen Syrië 6,5 mln, Oekraïne en Afghanistan ieder 5,7 mln. Vooral de recente gevechten in Soedan hebben voor een nieuwe toename gezorgd. Sommige landen vangen meer dan een miljoen vluchtelingen op: Turkije 3,6 mln, Iran 3,4 mln, Colombia 2,5 mln, Duitsland 2,1 mln en Pakistan 1,7 mln. Ter illustratie: volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kwamen er in 2022 in totaal 46.460 asielzoekers en nareizigers naar Nederland. Schrijnend is dat de minst ontwikkelde landen in 2022 toch 20% van het totaal aantal vluchtelingen op moest vangen. Nog schrijnender: 40% van alle vluchtelingen is kind. Door aanhoudende conflicten in landen als Somalië, Syrië, Irak en Afghanistan zoeken meer vluchtelingen veiligheid in Europa. Ze komen voor dichte grenzen te staan en hebben steeds vaker te maken met afschrikking en geweld. Hun situatie wordt steeds grimmiger. Mensenrechten en internationale verdragen worden geschonden, terwijl vluchtelingen volgens Europese normen en wetgeving recht hebben op humane opvang en asiel. Op de meeste plekken is nauwelijks medische en psychische hulp beschikbaar, opvangkampen zijn ver van de bewoonde wereld en er is niet genoeg te eten.

9 juli Stichting de Zonnebloem

Een handicap kan je bewegingsvrijheid beperken. Wanneer je afhankelijker wordt van anderen, wordt je wereld kleiner en voel je je vaker alleen. De Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. 'Zorgeloos' betekent hier dat iemand met een lichamelijke beperking niet gehinderd zou mogen worden door meer praktische zorgen dan ieder ander. De Zonnebloem zet zich in voor alle mensen met een lichamelijke beperking en vooral voor hen die in een sociaal isolement dreigen te komen. Namens de Zonnebloem zijn duizenden vrijwilligers iedere dag actief om sociale en recreatieve activiteiten te organiseren en begeleiden. Ook werkt de stichting aan een betere toegankelijkheid en mobiliteit. Op deze manier verrijkt de Zonnebloem het leven van heel veel mensen met een lichamelijke beperking.

16 juli Tweejaarlijks project Daken voor Armenië

Het tweejaarlijkse project van de diaconieën van de Pancratiuskerk, de Brug-Es kerk, de Kapel en de Nicolaaskerk is een project rond het dorp Hartagyugh in Armenië en u uit eerdere berichten in de kerkbladen intussen welbekend. Ook de diaconie van de Kruiskerk in Diever is hier nauw bij betrokken. Het zeer arme dorp werd in 1988 getroffen door een zeer zware aardbeving en kampt nog steeds met de gevolgen daarvan. Al vanaf 2018 ontfermt de Stichting Mensenkinderen zich over het dorp. Er is al een land- en tuinbouwproject opgezet en nu is men bezig met het herstellen van de "tijdelijke" woningen (die er dus al ruim 30 jaar staan!). De werkzaamheden worden verricht in nauwe samenwerking en met daadwerkelijke hulp van de bewoners.

23 juli De Stichting Nabestaan na zelfdoding

De Stichting wil de opvang van nabestaanden, die een dierbare door zelfdoding hebben verloren, verbeteren en 'rouw na zelfdoding' in de samenleving beter bespreekbaar maken. In 1993 is in Assen de eerste Drentse lotgenotengroep gestart met steun van het Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom Groningen. In 2003 is de werkgroep een onafhankelijke stichting geworden. Zij heeft goede contacten met andere hulpverlenende instanties.

De vrijwilligers, ervaringsdeskundig en geschoold, hebben zich een aantal doelen gesteld: het organiseren van lotgenotencontact, individueel en/of als groep, het organiseren van koffie-ochtenden, het organiseren van de jaarlijkse Drentse Ontmoetingsdag voor nabestaanden en het informeren van de samenleving over zelfdoding om zo een bijdrage te leveren aan het doorbreken van het taboe en stilzwijgen rond zelfdoding.

30 juli Roosevelthuis Hydepark Doorn

Op de Utrechtse Heuvelrug bij Doorn ligt het landgoed Hydepark, waar onder andere (in het prachtige Nieuw Hydepark) het opleidingscentrum van de Protestantse Kerk in Nederland is gevestigd. Op dit landgoed ligt ook het Rooseveltpaviljoen, een volledige aangepaste vakantieaccommodatie, geschikt voor groepen tot ongeveer 80 personen. Of u nu zorg nodig heeft of niet, in Nieuw Hydepark brengt u een heerlijke vakantie door. Er kan als groep vakantie worden gevierd (boeken via groepshotels.com) maar het is ook mogelijk zich individueel voor een vakantie aan te melden (met of zonder zorg). Dan kan er geboekt worden via Hetvakantiebureau.nl

6 augustus Stichting Vrienden van Effatha

Op 17 oktober 1888 werd de Vereniging Effatha opgericht. De oprichters van Effatha wilden de wereld toegankelijker maken voor dove kinderen. De Stichting Vrienden van Effatha (SVE) is opgericht op 2 juli 1991. Zij ondersteunt, om de doelstellingen van Effatha te verwezenlijken, ook anderen en ziet toe op de juiste besteding van middelen. De ontvangers leggen hierover verantwoording af. De Stichting financiert projecten die niet uit reguliere financieringsbronnen van onder andere de overheid kunnen worden betaald. De Stichting Vrienden van Effatha besteedt 20 procent van haar budget aan binnenlandse projecten, 80 procent gaat naar het buitenland. Deze middelen worden besteed aan ontwikkelingswerk. De projecten zijn basaal van aard, kleinschalig, met een looptijd van drie tot vijf jaar en gericht op alle aspecten van het leven. Enkele projecten van structurele aard hebben een veel langere looptijd (bv. Deafnet in Afrika). Met de diverse landen en organisaties bestaat een zeer langdurige relatie. Er worden wel steeds nieuwe kortlopende projecten opgezet.

13 augustus Kerk in Actie Zending

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen bijbelkennis hebben, maar bijvoorbeeld ook

investeren in contacten met moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp. Drie jaar geleden is een nieuwe kerk gestart in Tamale, in het noorden van Ghana. In die kerk komt maar één keer per maand een predikant langs. De andere keren verzorgen de gemeenteleden de kerkdienst zelf. Een van hen bijvoorbeeld geeft les op een basisschool en zorgt voor haar gezin, maar leidt ook zondags diensten. Twee jaar geleden is zij met de training vanuit het opleidingscentrum van de kerk gestart. Zij leerde over het Oude en Nieuwe Testament, maar ook over ethiek, liturgie, bidden en de missie van de kerk. Dankzij de trainingen voelt zij zich een stuk zekerder in haar werk voor de kerk.

20 augustus Groningen UMCG pastoraat

Op verzoek van de predikanten in het UMCG hebben de kerken van de noordelijke provincies jaren geleden al besloten om een uitbreiding van het aantal uren voor haar rekening te nemen. Zij hebben een werkgroep opgericht die als taak heeft gelden in te zamelen om die gedeeltelijke arbeidsplaats te bekostigen. De werkgroep is een klassicale werkgroep van de classis Groningen-Drenthe, financieel wordt de werkgroep jaarlijks gecontroleerd door de CCBB (Classicale Commissie voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN). De werkgroep is echter meer dan alleen maar een instrument om geld in te zamelen, het is ook de verbinding tussen de ziekenhuispredikanten en de kerken. Daarom wordt er jaarlijks een aantal vergaderingen belegd, waarbij niet alleen een delegatie van deze predikanten, maar ook een lid van de directie van het ziekenhuis aanwezig is. De predikant in het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG wordt ook gedeeltelijk door de werkgroep bekostigd.

27 augustus Edukans

Edukans komt voort uit de Unie voor Christelijk Onderwijs en is al tientallen jaren voorvechter van de ontwikkeling van kinderen. Edukans werkt aan onderwijsprojecten voor kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. Zij zorgen voor goed opgeleide leraren, veilige scholen, betrokken ouders en passende beroepsopleidingen én gelijke kansen voor jongens en meisjes. Zo is in Malawi gestart met Eco-onderwijs in de strijd tegen klimaatverandering. In Malawi leeft 80% inwoners op het platteland, met landbouw als belangrijkste bron van inkomsten. Niet verwonderlijk dat de klimaatverandering juist voor deze toch al arme bevolking desastreuze gevolgen heeft. De aantasting van de natuur vindt in alarmerend tempo plaats en leidt tot ontbossing, waterproblemen en een steeds minder vruchtbare bodem. Het is belangrijker dan ooit dat je op school leert bewust om te gaan met je omgeving. En hoe je later de uitdagingen van klimaatverandering het hoofd kan bieden. Edukans verbetert het onderwijs op 20 scholen – de zogenaamde eco-scholen – in Malawi, waarbij in de lessen structureel aandacht is voor natuur en milieu. Dit zorgt niet alleen voor milieubewuste leerlingen, de complete gemeenschap rond de school profiteert

van de duurzame school. De leerlingen en gemeenschap bepalen zelf welke milieuproblemen in en rond de school zij willen aanpakken. In deze 'microprojecten' leren kinderen over milieu, maar komen ook vakken als lezen, schrijven en wiskunde aan bod. Dankzij microprojecten als een schoolgroentetuin, het duurzaam houden van vee of energiebesparend koken gaan leerlingen actief met de lesstof aan de slag en bedenken zelf oplossingen voor milieuproblemen. En door de verkoop van bijvoorbeeld de groenten verdienen ze een zakcentje voor de school.

Helene de Muij

Melding van ziekte en overlijden.

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we er aandacht aan kunnen besteden

De jaarlijkse picknick is op 17 september



Dit leuke evenement is weer gepland .IJs en weder dienende houden we na de dienst van 17 september een gezellige picknick bij de Pancratiuskerk in Diever. Mocht het weer minder zijn, dan wordt het in de kerk gehouden.

De bedoeling is duidelijk. We hopen dat u er allemaal bij bent. We gaan eten en drinken van wat er is. En dat doen we met zijn allen. Maak als u dat wilt wat klaar wat u lekker vindt. En maak dan genoeg zodat u kunt delen met anderen. Een mooie salade of wat lekkere kaasjes met toast. En niet te vergeten die quiches in allerlei vormen en smaken. Er is een zomer lang de tijd om wat te verzinnen. We hebben geen keukenfaciliteit. Dus we kunnen niets warm maken. Als koken niet je ding is, een lekker sapje of een lekkere wijn is altijd goed. We gaan de picknick milieuvriendelijk invullen. We kopen geen plastic of ander soort bestek. Iedereen die komt mag zijn eigen bord, bestek en beker of glas meebrengen. En dat mag ook weer thuis worden afgewassen. U hoeft zich niet op te geven. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Allemaal een goede zomer gewenst en tot de 17^e september.

Ina Grit en Peter Huisman

Grote brand van Dwingeloo 1923

Op 13 augustus a.s. is het precies 100 jaar geleden dat er een grote brand in ons dorp woedde. Daarbij gingen negen boerderijen, een logement en de synagoge geheel verloren. Ook brandde de Nicolaaskerk op de muren na volledig uit. De Stichting Sint Nicolaaskerk wil deze dramatische gebeurtenis niet zomaar voorbij laten gaan. Via een aparte Stichting Dorpsbrand '23 wordt in de Nicolaaskerk een tentoonstelling ingericht waar het gehele verhaal, vanaf

het ontstaan van de brand tot en met de wederopbouw van de kerk zal worden uitgebeeld. De tentoonstelling zal worden geopend op 13 augustus, 's middags om 17.00 uur (het moment dat de brand uitbrak) en is te zien tot en met zondag 17 september.

Gedurende die weken is de kerk in principe open op woensdag- en donderdagmiddag en de zaterdag. Het liefst willen we elke dag van de week de kerk open hebben maar daar hebben we nog een aantal vrijwilligers voor nodig als suppoost. Meldt u a.u.b. aan, dan kunnen we op meer dagen in de week bezoekers ontvangen. Aanmelden bij **voorzitter@sintnicolaaskerk.nl**.

Isolatiesubsidie voor woningeigenaren met een laag inkomen

Afgelopen week heeft de provincie Drenthe de diaconieën van Drentse kerken benaderd met het verzoek het volgende bericht onder de aandacht van gemeentelieden te brengen:

Sinds oktober 2022 heeft de provincie een subsidieregeling gestart bestemd voor energiebesparing voor woningeigenaren met een laag inkomen.

De subsidie is bedoeld voor Drenten met een eigen koopwoning en een inkomen van max. 23.233,- euro per jaar als het huis op 1 naam staat of max. 32.592,- per jaar als het huis op 2 namen staat. De subsidie is nadrukkelijk ook bedoeld voor AOW-ers. Met de subsidie kan spouwmuur en/of bodemisolatie verkregen worden ter waarde van maximaal 2500 euro. Dat is vrijwel altijd genoeg voor de hele isolatie. De provincie betaalt de rekening van de isolatie rechtstreeks aan de uitvoerder. Er hoeft dus geen geld voorgeschoten te worden door de woningeigenaar.

Meer informatie kunt u vinden op <https://gewoonzodrenthe.nl/subsidie/>. U kunt zich ook direct via die site aanmelden, maar als u dat te lastig vindt kunt u ook contact opnemen met één van de diakenen, die u verder zullen helpen.

Diaconie, Helene de Muij

AGENDA

Datum	Tijdstip	Activiteit
5 juli	10.00 – 11.30	<i>Groet en Ontmoet</i> , Pancratiuskerk
8 juli	11.00 – 16.00	<i>Verkoop leien</i> , Pancratiuskerk
14 juli	10.00 – 11.30	<i>Groet en ontmoet</i> , Nicolaaskerk
15 juli	11.00 – 16.00	<i>Verkoop leien</i> , Pancratiuskerk
19 juli	10.00 – 11.30	<i>Groet en Ontmoet</i> , Pancratiuskerk
28 juli	10.00 – 11.30	<i>Groet en ontmoet</i> , Nicolaaskerk
2 augustus	10.00 – 11.30	<i>Groet en Ontmoet</i> , Pancratiuskerk
8 augustus	10.00 – 12.00	<i>Zin in ouderdom</i> , Consistorie Nicolaaskerk
11 augustus	10.00 – 11.30	<i>Groet en ontmoet</i> , Nicolaaskerk
16 augustus	10.00 – 11.30	<i>Groet en Ontmoet</i> , Pancratiuskerk

21 augustus	12.00 – 19.00	<i>Verkoop leien, Pancratiuskerk</i>
21 augustus	15.00	<i>Wandelconcert Kruiskerk en Pancratiuskerk</i>
21 augustus	15.30	<i>Wandelconcert Pancratiuskerk</i>
25 augustus	10.00 – 11.30	<i>Groet en ontmoet, Nicolaaskerk</i>
17 september		<i>Picknick Pancratiuskerk</i>

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 23 augustus 2023 inleveren bij email: redactie@hervormddiever.nl. De volgende Samenspraak verschijnt op: 1 september, 29 september en 3 november 2023.

BIJBELLEESROOSTER

juli

zaterdag 1	Matteüs 10:21-33
zondag 2	Matteüs 10:34 –11:1
maandag 3	Matteüs 11:2-19
dinsdag 4	Matteüs 11:20-30
woensdag 5	Spreuken 26:1-12
donderdag 6	Spreuken 26:13-19
vrijdag 7	Spreuken 26:20-28
zaterdag 8	Psalm 79
zondag 9	Spreuken 27:1-10
maandag 10	Spreuken 27:11-18
dinsdag 11	Spreuken 27:19-27
woensdag 12	Matteüs 12:1-21
donderdag 13	Matteüs 12:22-32
vrijdag 14	Matteüs 12:33-42
zaterdag 15	Matteüs 12:43-50
zondag 16	Matteüs 13:1-23
maandag 17	Matteüs 13:24-33
dinsdag 18	Matteüs 13:34-43
woensdag 19	Matteüs 13:44-58
donderdag 20	Psalm 119:41-48
vrijdag 21	Spreuken 28:1-9
zaterdag 22	Spreuken 28:10-20
zondag 23	Spreuken 28:21-28
maandag 24	Psalm 119:49-56
dinsdag 25	Spreuken 29:1-9
woensdag 26	Spreuken 29:10-18
donderdag 27	Spreuken 29:19-27
vrijdag 28	Psalm 119:57-64
Zaterdag 29	Spreuken 30:1-9
zondag 30	Spreuken 30:10-14
maandag 31	Psalm 119:65-72

augustus

dinsdag 1	Spreuken 30:15-23
woensdag 2	Spreuken 30:24-33
donderdag 3	Spreuken 31:1-9
vrijdag 4	Psalm 119:73-80
zaterdag 5	Matteüs 14:1-12
zondag 6	Matteüs 14:13-21
maandag 7	Matteüs 14:22-36
dinsdag 8	Spreuken 31:10-20
woensdag 9	Spreuken 31:21-31
donderdag 10	Psalm 119:81-88
vrijdag 11	2 Koningen 16:1-9
zaterdag 12	2 Koningen 16:10-20
zondag 13	Romeinen 9:1-5
maandag 14	Romeinen 9:6-18
dinsdag 15	Romeinen 9:19-29
woensdag 16	Romeinen 9:30–10:4
donderdag 17	Romeinen 10:5-13
vrijdag 18	Romeinen 10:14-21
zaterdag 19	Romeinen 11:1-12
zondag 20	Romeinen 11:13-24
maandag 21	Romeinen 11:25-36
dinsdag 22	Matteüs 15:1-20
woensdag 23	Matteüs 15:21-28
donderdag 24	Matteüs 15:29-39
vrijdag 25	Matteüs 16:1-12
zaterdag 26	Matteüs 16:13-20
zondag 27	Matteüs 16:21-28
maandag 28	2 Koningen 17:1-12
dinsdag 29	2 Koningen 17:13-23
woensdag 30	2 Koningen 17:24-33
donderdag 31	2 Koningen 17:34-41

COLOFON HERVORMDE GEMEENTE DIEVER

Predikant: Ds. D. Bargerbos, de Vijvers 34. 7991 BW Dwingeloo.
tel. 0521-769070. (vrije dag: donderdag)
e-mail: predikant@hervormddiever.nl

Scriba: Mw. C. Timmer-van Noordenburg, Hermialaan 3.,
7981 LM Diever, tel 06-10799233.

Redactie Mw. I.H. Ruiter-Herd, Iemenkampen 3, 7981 DR Diever
Samenspraak: tel. 0521-591639.
Mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, 7981 DR Diever
tel. 06-46006226.
e-mail: kerkbladdie@hervormddieverwingeloo.nl
Abonnement 'Samenspraak' 14 euro per jaar

**Leden-
administratie:** Mw. E. Bijman-Kiers, Pucklaan 5, 7981 LN Diever, tel. 0521-551498
e-mail: ledenadministratie@hervormddiever.nl

Website kerk: www.hervormddiever.nl

Bankrekeningen:

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente	NL89RABO03137.51.064
Diaconie Hervormde Gemeente Diever	NL39RABO03137.51.382
Kerkblad 'Samenspraak'	NL64RABO03137.17.370
Verjaardagsfonds	NL27RABO03137.57.127