

SAMENSPRAAK

april 2024



Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente Diever-Dwingeloo
en Gereformeerde Kerk Diever

KERKDIENSTEN

Hervormde gemeente Diever-Dwingeloo

Zondag 7 april	10.00 uur	Morgengebed m.m.v. gemeenteleden Dienst in Dwingeloo
Zondag 14 april	10.00 uur	Dhr. J. Klop uit Zeewolde Dienst in Dwingeloo
Zondag 21 april	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos Bevestigingsdienst en afscheid van ambtsdragers Dienst in Diever
Zondag 28 april	10.00 uur	Ds. mw. T. Braam uit Wittelte Dienst in Diever

Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

HERVORMDE GEMEENTE

IN DE OMGANG Zingen in bijzondere tijden

Ilse de Lange zong bij Matthijs van Nieuwkerken in zijn laatste programma van DWDD het nummer van The Birds uit 1965 Turn, turn, turn. Een woordspel op de titel van het programma: 'turn, turn, turn'- de wereld draait door.

A time to be born, a time to die
A time to plant, a time to reap
A time to kill, a time to heal
A time to laugh, a time to weep

Ik weet nog dat ik thuis op de bank zat en zei: "Dat is Prediker!" Er is een tijd van geboren worden en er is een tijd van sterven...

Dit is onze wereld, de wereld van alledag, die van Prediker, die van The Birds in 1965, die van vier jaar terug, die van ons van vandaag, en die van komende tijden.

En die gedachte kan zomaar leiden tot een soort berusting: het is altijd zo gegaan, en het zal altijd wel zo blijven. De seizoenen komen en gaan: er is een tijd van zaaien en een tijd van oogsten. Er is een tijd van huilen en een tijd van lachen. Je zou haast denken: laat maar, wat doet het er allemaal toe. Pluk de dag en na mij de zondvloed.

En intussen schrijf ik dit in de Stille Week. De voorbereidingen voor de vieringen op weg naar Pasen zijn in volle gang. En als u dit leest, leven we alweer in de tijd waarin we rekenen met de zondagen na Pasen. Op weg naar Pinksteren.

Pasen

Wij leven met en vanuit Pasen. Dus zeggen we niet langer 'laat maar'. Want midden in het gewone leven, waarin alles doorgaat – turn, turn, turn - midden in de wereld die doordraait en bij tijd en wijle doldraait, middenin onze wereld is iets ontzagwekkends gebeurd: Pasen. Alle vier de evangelisten vertellen ons dit perspectief: het leven van Jezus loopt niet dood, maar loopt uit op de opstanding.

Vier jaar geleden is Liesbeth List overleden. Haar lievelingslied was 'Heb het leven lief'. Met die terugkerende woorden: "Heb het leven lief als de stormwind gromt en als de lente komt (...) Heb het leven lief en wees niet bang!"

Wees niet bang...

Ik ga niet zeggen dat ik niet bang ben. Maar ik zing wel. En als ik zing ben ik zeker minder bang. Want ik zing mijn twijfel en mijn vertrouwen.

Met Liesbeth List mee: "heb het leven lief en wees niet bang". Met de psalmen mee: "Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer." Ja, ik zing wel. Want zingend vertrouw ik de Opgestane, loof ik de Heer en weet ik me geborgen en geïnspireerd. Zingend haal ik me de levensadem te binnen. Kan jij nog zingen? Zing dan mee!

Ds. Daan Bargerbos

Bij de komende diensten

Onderstaand het overzicht van de lezingen zoals aangegeven in het Oecumenisch Leesrooster, opgesteld door de Raad van Kerken. Zoals vorige keer ook al opgemerkt: we lezen in het jaar dat Marcus 'aan de beurt is' een aantal zondagen door uit het evangelie naar Johannes. Zo ook de komende Paastijd.

7 april, 2^e van Pasen,
Jesaja 26,1-13, *Psalm 111*, Johannes 20,(19)24-31

14 april, 3^e van Pasen
Micha 4,1-5, *Psalm 98*, Johannes 21,15-24

21 april, 4^e van Pasen
Ezechiël 34,1-10, *Psalm 65*, Johannes 10,11-16

28 april, 5^e van Pasen
Deuteronomium 4,32-40, *Psalm 119,17-24*, Johannes 15,1-8

5 mei, 6^e van Pasen
Jesaja 45,15-19, *Psalm 33,12-22*, Johannes 15,9-17

BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 7 april is er een morgengebed in de Nicolaaskerk, voorbereid door Coby van Muijen, Ina Lubbers, Annie Mulder en Gerrit Welle. Deze keer zonder de medewerking van de PancratiusCantorij; evengoed zal het een mooi klinkende geheel worden!

En een vooraankondiging

Op zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, is er ook een morgengebed in de Nicolaaskerk. Het thema is dan 'Vrijheid', juist vanwege alle geweld, dreigingen en onvrijheden in de wereld op dit moment.

Annie Mulder

Zondag 21 april: afscheid ambtsdragers en verwelcoming nieuwe mensen

De afgelopen jaren vergaderden we in allerlei samenstellingen met dubbele bezetting. Dat was prima: we leerden elkaar over en weer beter kennen. En het is een goede opmaat naar de eenwording van onze beide hervormde gemeenten gebleken. Ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters gingen steeds meer samenwerken.

De gezamenlijke kerkenraad was dientengevolge vaak buitengewoon flink bezet, want gevuld vanuit twee kerkenraden. Nu de eenwording van de hervormde gemeente Diever-Dwingeloo een feit is, vergaderen we met een forse kleinere bezetting. Nu is voor veel ambtsdragers ook het moment daar om met een goed gevoel een punt te zetten achter soms al jarenlang werk in de kerkenraad. En dat betekent, dat we dit jaar van een groot aantal ambtsdragers afscheid zullen gaan nemen.

In de dienst van 21 april zullen we afscheid nemen van de volgende mensen: Corrie Timmer, oud-scriba (ouderling), die al eerder vorig jaar moest stoppen vanwege verhuizing;

Helene de Muij, oud-scriba (diaken), de opvolgster van Corrie Timmer, die op haar beurt ook zal verhuizen;

Immy Zuidema, ouderling, die zich bovenmatig heeft ingezet, ook een periode als scriba;

Annie Mulder, ouderling, die wel pastoraal werk blijft doen als medewerker binnen het ouderlingenoverleg;

Ina Grit, diaken;

Jaap Ruiter, ouderling-kerkrentmeester, onvermoeibaar verbonden met de Pancratiuskerk.

Daarnaast stopt Riemie Godeschalk-Dijkstra als ouderling-kerkrentmeester om als ouderling met speciale opdracht vrijgesteld te worden voor het voorzitterschap van de kerkenraad.

Marjan Ike wordt diaconaal rentmeester: zij werkt volledig mee binnen de diaconie, zonder als diaken te worden bevestigd (vergelijkbaar met kerkrentmeesters: zij werken volledig mee binnen het CvK, maar zijn niet bevestigd als ouderling).

Tenslotte verheugt het ons zeer dat onze nieuwe kerkelijk werkster Gerry Kasper-Holwerda deze zondag ook aanwezig is en bevestigd zal worden in haar werk in onze gemeente!

We hopen natuurlijk op een goed gevulde kerk, zodat we onze dankbaarheid en blijdschap kunnen laten zien voor al het gedane werk én voor het werk dat nog voor ons ligt.

Van harte welkom en wel (let op!) in de Pancratiuskerk in Diever.

ds. Daan Bargerbos

UIT DE KERKENRAAD

Op haar vergadering van 19 maart heeft de kerkenraad kennis gemaakt met Gerry Kasper, onze nieuwe kerkelijk werker. Hartelijk welkom in onze gemeente! Gerry zal zich vanaf 1 april, 8 uur per week, gaan inzetten voor pastorale en diaconale taken. Elders in dit kerkblad stelt zij zich voor. Een bijzonder moment om bij stil te staan is het afscheid, vanwege verhuizing, van Helene de Muij-Fleurke. Naast al het werk als scriba, vooral gedurende de fusieperiode was dat af en toe hectisch, heeft zij vele jaren lang verschillende functies in onze gemeente vervuld. Heel veel dank daarvoor! Het scribaat wordt overgenomen door Peter Sminia.

Op verzoek van de ring regio Midden- en Zuid West Drenthe, vallende onder de Classis Groningen-Drenthe, heeft onze gemeente een vijftal namen doorgegeven van mogelijke kandidaten voor de functie van vertrouwenspersoon. In het ouderlingenoverleg is gesproken over het bezoekwerk. Hoe doen we dat? En wat betekent 'bidden' voor ons? Met het afscheid van Arie de Muij wordt een vervanger gezocht voor de voorbereidingscommissie van de gezamenlijke kerstnachtdienst in Dwingeloo, en een contactpersoon voor het onderhoud van het orgel in de Nicolaaskerk.

Ook bij de diaconie enige veranderingen: Marjan Ike is gestart als diaconaal rentmeester en Bertina Bruins neemt het secretariaat over van Helene. Diaconale activiteiten in de afgelopen tijd: aan acht gezinnen is een weekje vakantie aangeboden; onze kerk heeft vijf bananendozen gevuld voor de Oekraïne actie; de verjoarsveste Diever, die zal plaatsvinden in het J.T. Seinenhof, is in voorbereiding. Het college van kerkrentmeesters meldt dat, met de fusie van onze gemeenten, alle lopende verzekeringen opnieuw onder de loep worden genomen en waar mogelijk samengevoegd. De resultaten van de Actie Kerkbalans worden momenteel uitgewerkt. Het college heeft dringend behoefte aan personele aanvulling: er wordt gezocht naar een ouderling-kerkrentmeester en naar een coördinator voor het onderhoud van de Pancratiuskerk. Bent u beschikbaar of weet u iemand, dan horen wij dat graag! In april wordt de dakrenovatie hervat. Voor beide kerken moet een ontruimingsplan worden opgesteld. Met de aanleg van het fietspleintje bij de Nicolaaskerk wordt binnenkort begonnen. Misschien heeft u al gezien dat de buitenverlichting is geïnstalleerd?

De werkgroep Bezinning & Inspiratie organiseert op woensdagavond 10 april een meditatieavond die zal plaatsvinden in het koor van de Pancratiuskerk. U bent van harte welkom! Noteert u alvast de datum van dinsdag 28 mei, want dan staat het jaarlijkse kerkreisje in de planning. Naar de synagoge in Enschede. Er is gesproken over de nieuwe organisatiestructuur binnen onze kerk, bestaande uit taakgroepen die elk een vertegenwoordiger hebben in de kerkenraad. Het Drents Archief in Assen heeft gevraagd om onze kerkelijke

archieven te schenken in plaats van alleen in bewaring geven. Het overdragen houdt in dat de Rijksarchivaris beheerder wordt, maar wij blijven gerechtigd documenten in te zien. Het voordeel is dat het archief goed wordt beheerd, mogelijk gedigitaliseerd en opgeschoond.

Op vrijdagavond 12 april is de gezamenlijke maaltijd in de Nicolaaskerk. U bent van harte uitgenodigd om mede – gemeenteleden te ontmoeten en samen te genieten van meegebrachte gerechten!

Zowel de Pancratiuskerk als de Nicolaaskerk doen weer mee aan 'Feest van de Geest' in de periode 9–20 mei. De kerken worden het decor voor een aantal bijzondere kunstenaars die exposeren met schilderijen, keramiek, collage technieken en beelden. De kunstenaars zullen zich voorstellen in de kerkbladen van mei, en een toelichting geven tijdens de erediensten rondom Hemelvaart en Pinksteren.

De vergadering werd afgesloten met een hartelijk woord van dank aan de aftredende ambtsdragers Jaap Ruiter, Immy Zuidema, Annie Mulder, Ina Grit en Helene de Muij. Heel veel dank voor al het werk wat zij voor onze gemeente hebben verzet, vele jaren lang! Terugkijkend concludeert de voorzitter dat er over al die jaren veel is gebeurd in goede harmonie. Het samengaan van beide kerken als één Hervormde Gemeente Diever–Dwingeloo als een mooi hoogtepunt.

Peter Sminia



Even voorstellen.....

Mijn naam is Gerry Kasper-Holwerda en ben vanaf 1 april 2024 als kerkelijk werker verbonden aan uw gemeente.

Een klein gedeelte uit mijn levensverhaal vertelt dat wij vanaf 1975 - naar alle tevredenheid - in Staphorst wonen.

Bijna 20 jaar was ik werkzaam in de wijkverpleging in Staphorst en Rouveen en werd regelmatig naar andere werkgebieden uitgezonden. Het gebied strekte zich uiteindelijk uit tot aan de Duitse grens. Na vele bijscholingen voor de lichamelijke en mentale zorg voor de medemens, had ik behoefte om een andere richting te kiezen.

Mijn wens was om een studie te volgen waar het geestelijke welzijn van de mens op de eerste plaats kwam.

In 1996 besluit ik om een studie te volgen voor geestelijk verzorger. Daarvoor was het nodig om eerst de opleiding tot kerkelijk werker te volgen aan

Windesheim in Zwolle. Na de opleiding voor Godsdienst en Levensbeschouwing begon de universitaire studie tot Geestelijk Zorgverlener aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen. Verschillende opleidingen volgden om meer kennis en inzicht te krijgen in het mentale en geestelijke welbevinden van de mens. Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen werd de opleiding "Ethiek en morele waarden in zorg en maatschappij" aangeboden en deze wilde ik graag volgen. De opleiding aan de universiteit in Kampen werd even stilgelegd.

In 2008 heb ik mijn studie in de geesteswetenschappen aan de PTHU afgerond. Als geestelijk verzorger heb/had ik ondertussen ruime ervaring in het begeleiden van mensen met uiteenlopende levens- en zingevingsvragen. Dit inspireerde mij om een eigen praktijk te beginnen met de missie: **'het er-zijn voor de ander'**. Immers, ongeacht levensbeschouwing of geloofsovertuiging zijn er vragen over de zin van het bestaan.

In verpleeghuis Myosotis in Kampen kreeg ik mijn eerste functie als geestelijk verzorger. Het was een mooie en inspirerende tijd. Helaas stond er iedere dag file bij Zwolle en deze werd elke dag langer. Ik besloot om een functie in het noorden van het land te gaan zoeken. Zo kwam ik als geestelijk verzorger terecht in het UMC in Groningen en vervolgens bij zorginstellingen bij Noorderbreedte en Zorgkwadrant Friesland Oost. Naast deze functie was ik als Ethicus verbonden aan meerdere instellingen om ethische en morele dilemma's bespreekbaar te maken.

De laatste jaren ben ik als geestelijk verzorger c.q. kerkelijk werker werkzaam geweest bij de Protestantse Gemeente in Twello, Ureterp en Wapserveen. Vanaf 1 april a.s. dus een nieuwe start als kerkelijk werker bij de Hervormde Gemeente in Diever en Dwingeloo.

Met ds. Daan Bargerbos en meerdere kerkenraadsleden van uw gemeente heb ik ondertussen kennis gemaakt. Voor de toekomst hoop ik voor u en jou er "te zijn" in tijden van onrust, zorg, rouw of verdriet. Of gewoon "zomaar" voor een ontmoeting.

Met een hartelijke groet,

Drs. Gerry Kasper-Holwerda

Feest van de Geest 2024 in Dwingeloo en Diever

Rond Hemelvaartsdag en Pinksteren openen de kerken in den lande weer de deuren voor het tweejaarlijkse evenement van Kunst in Kerken.

Ook de Brug-Es kerk, de Nicolaaskerk en de Pancratiuskerk doen in de regio Overijssel en Zuid-West-Drenthe weer mee. Het thema is dit jaar: Troost.

De betekenis van Pinksteren is belangrijk en moet in de kunst uitvoering doorklinken.

Welke kunstenaars geven vorm aan dit project?

In de Brug-es kerk zijn dat: Marina van der Werf, Manon Vos, Margot Holtes, Marjan Grimme en Nina Lakke.

In de Nicolaaskerk zijn dat: Mirjam Linschooten en Wout van Doornik.

In de Pancratiuskerk zijn dat Jolanda Smit en Els Klarenbeek. Te zijner tijd zullen zij zichzelf aan onze gemeente voorstellen en over hun inspiratie komen vertellen.

Tijdens de openingstijden van de expositiedagen vragen wij weer hulp van gastvrouwen en gastheren. Mogen wij weer een beroep op u doen? Zo ja, dan gaag een mailtje of belletje naar een van de coördinatoren!

Wil Dekker wrinkel28@gmail.com. telefoon 0621914558 (Brug-es kerk)
Bien van Noord bienvn@planet.nl. telefoon 0521 590663 (Nicolaaskerk)
Immy Zuidema immy.zuidema@home.nl telefoon 0521 590089
(Pancratiuskerk)

Kerken geopend van 13.00 – 17.00 uur

Donderdag 9 mei (Hemelvaart)

Zaterdag 11 mei

Zondag 12 mei

Zaterdag 18 mei

Zondag 19 mei (1e Pinksterdag)

Maandag 20 mei (2e Pinksterdag)

De kunstenaars tijdens Feest van de Geest in Dwingeloo en Diever

Thema: Troost

BRUG-ES KERK

Marina van der Werf

In 1992 behaalde ik mijn diploma aan de kunstacademie Minerva richting grafisch ontwerpen. Deze opleiding volgde ik in de avonduren.

Overdag volgde ik lessen in portretschilderen, modeltekenen en zeefdrukken. Mijn afstudeerproject was het maken van een kunstenaarsboek, een reisverslag van een 3 maanden durende fietstocht door Duitsland.

Zo'n 7 jaar geleden ben ik met een groep gaan langlaufen in Zwitserland. Daar is toen het idee ontstaan om kussentjes te gaan maken voor rondtrekkende nomadenstammen. De kussens ben ik gaan verkopen op kunstmarkten. Om de kraam mooier te maken besloot ik ook wandkleden te gaan maken. Ik stond met mijn kraam op de kunstmarkt van Giethoorn toen ik benaderd werd om mee te doen met het festival Feest van de Geest.

Kunstgreep

Wij zijn Marjan Grimme, Margot Holtes, Nina Lakke en Manon Vos. Sinds 2015 zijn we samen met Ulie van Ittersum en Lotte van Sleen een Kunstenaars Collectief gestart en noemen wij ons Kunstgreep.

Nadat we allemaal deel hadden genomen aan de tentoonstelling "De geheimen van Oldengaerde" in september 2015 wilden we graag samen verder.

We inspireren elkaar, bespreken elkaars werk, nemen deel aan exposities en willen vooral anderen deelgenoot maken van ons werk.

Nu 9 jaar later is het mooi dat we weer neer mogen strijken in Dwingeloo. Deze keer in de Brug-Es kerk voor het thema: Feest van de Geest.

In de Brug-Es kerk zijn we in februari hartelijk ontvangen door Andre en Wil en hebben we kennis kunnen maken. Wie zijn wij? En wat zijn de kenmerken van de gemeenschap in Dwingeloo? In het kader van het thema Troost hebben we werken gemaakt die afgestemd zijn op de Brug-Es kerk en op de gemeenschap. We zijn vereerd dat we gedurende drie weekenden onze kunst in jullie kerk mogen hangen. Tijdens Hemelvaart en Pinksteren zullen we om de beurt zelf aanwezig zijn in de kerk.

NICOLAASKERK

Mirjam Linschooten (1976)

Als multi-disciplinair kunstenaar werk ik onder meer met film, fotografie, collage en tekst. In mijn projecten onderzoek ik hoe we in het heden omgaan met beladen onderwerpen, zoals koloniaal erfgoed, of de rol van vrouwen in de maatschappij. Vaak werk ik hierbij samen met mede-kunstenaars en lokale gemeenschappen.

Voor het thema troost in de Nicolaaskerk heb ik een serie collages gecreëerd. Troost is iets ontwapenends en nodigt uit om kwetsbaar te durven zijn, wat soms moed vraagt. Het zijn kenmerken die traditioneel aan vrouwen zijn toegeschreven; in plaats van dit als 'zacht' of 'fragiel' te zien, wil ik de kracht die erin schuilt tonen door afbeeldingen van Maria, het vrouwelijke symbool van troost, samen te brengen met krachtige vrouwen waaronder, wetenschappers, kunstenaars en vrijheidsstrijders.

Zie voor meer werk en informatie: www.mirjamlinschooten.com

Wout van Doornik

Ik ben pottenbakker. Ik werk de laatste jaren uitsluitend met porselein, die prachtige witte, doorzichtige klei met z'n mooie klank. Al mijn werk draai ik op het pottenbakkerswiel en decoreer ik met een klein penseel. Puur ambachtelijk dus.

Het thema is: "Troost". Troost is er in gradaties: een kind troosten dat net gevallen is en zich heeft pijn gedaan. Een vader van een gezin met kinderen troosten die net zijn vrouw verloren heeft. Ieder mens zal in zijn leven getroost zijn en getroost hebben. Christenen vinden troost in hun geloof. De Heilige Geest wordt ook wel "De Trooster" genoemd.

De opgave om als pottenbakker deze troost te verbeelden op een wijze die anderen aanspreekt, is niet eenvoudig. Ik ben momenteel druk bezig mijn werk op tijd op tijd klaar te krijgen. Ik zoek het vooral in “verbinding”, het troost gevende gevoel met je zorgen en verdriet niet alleen te staan, maar je verbonden te weten met de mensen om je heen, met God.

PANCRATIUSKERK

Jolanda Smit

Het is al heel wat jaren geleden dat ik achter mijn vader aan de kerk in Diever binnenliep.

Ik mocht zijn trompetkoffer vasthouden, en het koor stond al te wachten. Het is voor mij bijna een troost dat ik nu in zijn voetsporen mag lopen en dat mag laten zien waarvoor ik tussen 1982 en 1987 heb gestudeerd aan de Kunstacademie te Kampen.

Van oorsprong ben ik beeldhouwer, heb me verdiept in geluidskunst, installaties. Maak schilderijen en hou er van om met verschillende materialen te experimenteren. In de kerk laat ik in elk geval een beeld van een meisje zien dat omarmt wordt door haar eigen papa / de heilige geest of God.

Mijn werk heeft altijd een ondertoon vanuit de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen, muziek en psychologie, dit komt ook omdat ik naast mijn werk als beeldend kunstenaar ook nog werk als Vaktherapeut beeldend. Het is ook de moeite waard om even te kijken op mijn website omdat daar ook beschreven staat dat het mogelijk is om voor uw dierbare een herinnerbeeld /troostbeeld of ornament op een graf te maken, met behulp van of speksteen of brons.

Het kan een troost zijn iets ter herinnering zelf te maken, waarbij u begeleid wordt.

Els Klarenbeek

Dit jaar doe ik voor het eerst mee met Feest van de Geest.

Al jaren hou ik mij bezig met 2 disciplines. Keramiek en schilderen op doek. De beelden vertalen een kleurrijke beleving uit verschillende tijden. En de schilderijen zijn mijn eigen fantasiewereld in kleur, soms met een realistische touch, een verhaal met een verhaal. Veel plezier.

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

CvK maanddoel april 2024

Het collecte maanddoel van het CvK in de maand april is bestemd voor het kerkbeheer en dan met name de kosten voor het dagelijks onderhoud van de kerken. U kunt zich hier wel een voorstelling van maken. Hieronder verstaan we alle dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden (vegen, stofzuigen, poetsen,

reinigen toiletten en pantry, schoonmaken van de kerk) en vooral daarbij de aanschaf van allerlei kleinoden voor dat dagelijks onderhoud; zoals stofzuigerzakken, toiletpapier, schone thee- en handdoeken, vaatmachinezeep, afwasmiddel, vaat- en stofdoeken, kaarsen etc. etc. etc. Ook voor deze heel normale zaken zijn financiële middelen nodig.

Uitgangscollecte, 3^{de} collecte 7 april 2024

Deze extra collecte staat in het teken van "Publiciteit". Hoe informeren wij onze omgeving? Niet alleen de gemeenteleden maar ook alle andere belangstellenden (dorpsgenoten en vakantiegangers) over onze gemeente en onze kerkgebouwen. Daarvoor maken we in de breedste zin gebruik van: ons kerkblad, de lokale media, onze website, het internet, de lokale lichtkrant, gefrankeerde brieven, mededelingenborden, folders etc. etc. Aan al deze noodzakelijke publicitaire zaken zijn behoorlijke kosten verbonden. Beide collectes van harte bij u aanbevolen!

Opbrengst actie Kerkbalans 2024

Later dan anders in verband met het samenvoegen van de beide administraties (Diever en Dwingeloo) kan ik u de opbrengst van de actie kerkbalans nu melden. We kunnen u, tot onze grote vreugde, mededelen dat in Diever € 32.000,- aan toezeggingen is ontvangen en in Dwingeloo € 48.000,-. Eventuele betalershouders zonder toezegging en doorlopende incasso's nog niet eens meegerekend. Voor beide gemeentes is dat duidelijk meer dan vorig jaar. Daar is het college zeer verheugd over!

Alle lopers, zij hebben de brieven bij u gebracht en weer opgehaald, weer ontzettend bedankt voor jullie inzet voor onze kerken en gemeente! Iedereen ook weer hartelijk dank voor zijn of haar toezegging. Dank zij uw bijdrage kunnen we ons kerkenwerk blijven doen en de kerkgebouwen in goede staat onderhouden.

NB.: gezien onze ervaring met voorgaande jaren missen we nog enkele reacties. Mocht u alsnog het toezeggingsformulier willen inleveren dan stellen we dat zeer op prijs!

Liederensbord

Het is u vast en zeker opgevallen en u heeft het gezien! De cijfers van de liederen zijn weer heel goed te lezen op het liederensbord voor in onze kerk. Door de loop der jaren was de verf zodanig afgesleten dat de cijfers niet meer of heel slecht leesbaar waren. Zeker niet als je achter in de kerk zat. De afgelopen maanden heeft Margreet Vellekoop met heel veel engelengeduld en haar vaste hand alle cijfers, letters, komma's en dubbele punten met heldere witte verf weer goed leesbaar gemaakt. Ze heeft momenteel bijna alle liederensborden bewerkt. Een dankjewel van ons allen aan Margreet is hier zeker op zijn plaats!



Leiendak

Vorig jaar is het grote dak van onze kerk voorzien van nieuwe leien. U heeft het gezien, de steiger naast de kerk in de Peperstraat. Ook het haantje in de toren en het kruis op het schip zijn aangepakt en zien er ook weer schitterend uit. Zelfs in het donker wanneer de kerkverlichting aanstaat blinkt de bol van het haantje op de toren in het duister. Medio juli konden we deze werkzaamheden naar volle tevredenheid afronden. Het grote dak met de nieuwe leien kan weer 80-100 jaar mee.

Nu dit jaar pakken we het kleine dak, aan de Brinkzijde aan. Zoals ik u eerder uit heb gelegd is de financiering met behulp van subsidies de reden dat we dit jaar het kleine dak aanpakken.

In de week van 22 april zal aan de zuidzijde van de kerk de steiger worden geplaatst. Uiteraard blijft de zijdeur toegankelijk. In de daaropvolgende week zal gestart worden met het verwijderen van de oude leien. Inspectie en eventueel herstel van het onderliggende houtwerk volgt dan waarna de nieuwe leien die al opgeslagen liggen bij bouwbedrijf Moes in Geeuwenbrug door leidekkersbedrijf Hankel uit Wommels uiteindelijk gelegd zullen worden. We hopen medio juni de werkzaamheden af te kunnen ronden.

De zeer succesvol verlopen leienactie van vorig jaar is beëindigd en wordt dit jaar niet verlengd.

Wel zal de plaque met daarop de namen van personen die één of meerdere leien hebben geadopteerd nog worden gemaakt en opgehangen.

Diever ommetjes

Onlangs kregen we het verzoek voor een aantal oude leien door de werkgroep Diever Ommetje die vijf wandelommetjes in en rondom Diever hebben gerealiseerd. Naast dat deze vijf wandelroutes worden voorzien van diverse natuurlijke bezienswaardigheden heeft men ook gemeend om op ongeveer dertig locaties door middel van beschilderde oude leien het ommetje te markeren. De ommetjes staan in het teken van Shakespeare. Zo zijn op dit moment in het groene (Romeo en Julia) - en blauwe (Othello) ommetje beschilderde leien opgehangen.



Super leuk dat onze oude authentieke leien ook hiervoor worden gebruikt!

Afscheid Jan van der Meulen Bosma en Mindert Veenstra

In april 2024 zullen een aantal leden van het college van kerkrentmeesters stoppen met hun werk voor de hervormde gemeente.

April 2014 trad **Jan van der Meulen Bosma** toe tot het college als **technisch adviseur**. Al 10 jaar is Jan zeer betrokken bij ons kerkgebouw. Met zijn technisch inzicht heeft hij menig rapport van de monumentenwacht doorgespiet om daarmee het noodzakelijk onderhoud uit te (laten) voeren.

Als de bediening van de openslaande ramen moesten worden gesmeerd of een lamp moest worden vervangen was het Jan die de ladder opging om deze klussen te klaren. Bij het uitzoeken en ophalen van de kerstboom was hij er altijd bij. Jans lumineus idee van een takel heeft het plaatsnemen van de kerstboom behoorlijk vergemakkelijkt. Het veiliger maken van de loopplank boven de gewelven en het maken van de immense doorgang door de torenmuur naar die gewelven (met toestemming van de gemeente Westerveld) is ook de verdienste van Jan. Kruip door sluip door hoeft nu gelukkig niet meer. Het controleren van de brandblussers, keuren van de takel van de kroonluchter etc. etc. , al dat soort zaken pakte Jan op. Tijdens het project “vervangen leien van het kerkdak” was en is Jan de technisch inbreng namens het college. En zeker ook als je dichtbij de kerk woont ben je vaak degene die even de deur voor wie dan ook open mag maken. Kortom Jan stond altijd klaar als er wat moest worden gedaan.

Het vervangen van de leien van het kleine dak zal zijn laatste klus nog zijn. Zonder de kennis, bereidwilligheid en hulp van Jan zou ondergetekende het vele onderhoudswerk aan onze prachtige Pancratiuskerk niet hebben kunnen uitvoeren. Jan wil ik, willen we dan ook heel hartelijk bedanken voor zijn inzet van de afgelopen 10 jaar voor onze kerk.

April 2012 trad **Mindert Veenstra** toe tot het college van kerkrentmeesters als **administrateur/ penningmeester**. Na het vertrek van zijn voorganger waren we uitermate blij met zijn aanmelding.

Het woord penningmeester dekte volgens Mindert niet de lading van de functie daarom dat hij de voorkeur geeft aan de functienaam **administrateur**. Met zijn kennis en ervaring op financieel gebied heeft Mindert ons de afgelopen 12 jaar zeer goed bijgestaan. Van het opstellen van de begroting tot het maken van de jaarrekening, Mindert is daar heel bekwaam in en was altijd punctueel op tijd met het aanleveren van de documenten binnen de gestelde eisen. Daarnaast is het betalingsverkeer een behoorlijke bezigheid. Ook binnen een kerkgenootschap als de onze gaat veel geld om. Van het traktement voor de predikant tot het bonnetje voor een bosje bloemen, al deze zaken komen langs de administrateur. Enkele keren per week zit hij achter de computer om de diverse facturen te betalen en om andere bijkomende zaken te regelen. Zoals het bijhouden van de verzekeringen, onderhouden van contacten met banken, pachtzaken, informatie ophalen bij het dienstencentrum van de PKN, het opstellen van rapportages, contacten met de belastingdienst en allerlei voorkomende financiële vraagstukken. Ook het organiseren van de administratie rondom de jaarlijkse actie Kerkbalans was een taak die hij op zich nam.

De administrateur is er namens het CvK verantwoordelijk voor dat zowel de financiële administratie als de salarisadministratie van de gemeente op een deugdelijke wijze gevoerd wordt.

Terug kijkend moet gezegd worden dat we met Mindert als administrateur super tevreden mogen zijn. Omdat Mindert ook alle kennis in huis heeft om het werk

van de administrateur zelf te doen heeft hij in de afgelopen 12 jaar niets behoeven uit te besteden. Hiermee heeft hij gedurende die periode de hervormde gemeente veel geld bespaard.

Ook heeft Mindert enkele jaren de financiële administratie van de hervormde gemeente Dwingeloo uitgevoerd.

Aan dat alles komt zo langzamerhand een eind. Na de samenvoeging van onze gemeenten zal het merendeel van de financiële administratie naar het kerkelijk bureau Assen worden overgeheveld.

De komende tijd, na het afronden van de allerlaatste administratieve zaken zal Mindert er dus ook mee stoppen. We mogen dankbaar zijn dat we de afgelopen jaren hebben mogen leunen op de kennis en kunde van Mindert. Ik spreek namens velen wanneer ik zeg dat we hem daar voor heel hartelijk willen bedanken.

Jaap Ruiter

COLLECTE OPBRENGSTEN

Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app.

Zondag	Diaconie*	Kerkr.	3 ^e col.	Doelen
25 feb.	€ 187,38	€ 65,50		D: Voedselbank Westerveld K: Cantorij
3 mrt.	€ 121,53	€ 82,30	€ 100,43	D: Kerk in Actie - Voorjaarszending K: Energie 3e: Kerk in Actie Gaza
10 mrt.	€ 72,58	€ 52,20		D: Kerk in Actie 40 dagen K: Energie
17 mrt.	€ 100,33	€ 68,80		D: Kerk in Actie 40 dagen K: Energie
24 mrt.	€ 69,63	€ 48,05		D: Kerk in Actie – missionair werk K: Energie

* inclusief giften via de bankrekening.

Nu de hervormde gemeentes samen zijn gegaan kunnen ook gemeenteleden uit Diever de collectes overmaken op de bankrekening van de diaconie (Herv. Gem. Dwingeloo Diaconie NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van "Collecte Diaconie").

Ook de bijdrage voor de kerkrentmeesters collecte kunnen de gemeenteleden uit Diever en Dwingeloo overmaken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters (CVK Herv. Gem. Dwingeloo NL77 RABO 0315 5001 90 onder vermelding van



van de kerkrentmeesters (CVK Herv. Gem. Dwingeloo NL77 RABO 0315 5001 90 onder vermelding van

“Collecte CVK”). De namen van de rekeningen zullen in de loop van het jaar aangepast worden.

Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-code met uw smartphone, hierbij is de 1^e collecte voor de diaconie en de 2^e voor de kerkrentmeesters.

U kunt ook een 3^e collecte toevoegen voor de uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk geven

Zondag 7 april: Project Chagos, Ziekenhuis Endulen in Tanzania

Het tweejaarlijkse project van de gezamenlijke diaconieën van de Brug-Es kerk, de Kapel Eben-Haëzer, de Pancratiuskerk en de Nicolaaskerk is een project in Afrika, Chagos.

De Asser huisarts Frans Senff deed jarenlang vrijwilligerswerk voor het Endulen-ziekenhuis in Tanzania. Twee maal per jaar ging hij er voor zeven weken heen, voor het laatst in 2021. Twee maanden later overleed hij aan corona. Een deel van zijn erfenis liet hij na aan het ziekenhuis. Voor het beheer daarvan is de stichting Chagos opgericht.

Het Endulen-ziekenhuis, biedt met 110 bedden hulp aan de meer dan 90.000 leden van de Masai-stam, een nomadisch volk dat leeft in een gebied van ruim 8000 vierkante kilometer. Juist vanwege hun nomadisch bestaan hebben zij weinig financiële reserves en kunnen medische zorg eigenlijk niet betalen.

De Masai zijn volledig afhankelijk van dit ziekenhuis. De moeder- en kind sterfte onder dit volk is veel hoger dan elders in Tanzania. De kraamafdeling verzorgt intussen meer dan 450 bevallingen per jaar. Daarnaast is er een kinderafdeling, een afdeling voor volwassen mannen en vrouwen en een aparte TB-afdeling. Elke maand is er een voorlichtingsbijeenkomst voor de traditionele vroedvrouwen waar diverse onderwerpen aan de orde komen zoals de noodzaak om in het ziekenhuis te bevallen, hygiëne, vrouwenbesnijdenis, de emancipatie van de vrouw. Een prachtig project waarvoor alle diaconieën zes maal per jaar zullen collecteren.

Zondag 14 april: Lepra Stichting

De Lepra stichting zet zich al ruim 50 jaar in voor de strijd tegen lepra. Die inzet blijkt effectief, dankzij vroegtijdige opsporing en preventieve behandelingen van naasten zorgen zij ervoor dat bij hen lepra met 60% kan worden voorkomen. Daarnaast wordt voorlichting en training gegeven aan gezondheidswerkers om lepra tijdig te herkennen.

Er zijn drie aandachtsgebieden van de Lepra Stichting: geen besmetting, geen handicaps, geen uitsluiting. De programma's binnen deze aandachtsgebieden zijn nauw verbonden, want zonder besmetting ontwikkel je geen lepra en als je geen lepra hebt krijg je geen handicaps als gevolg van die lepra en handicaps veroorzaken vaak discriminatie en uitsluiting.

Zondag 21 april: PIT / Pro REGE

Het doel van de Stichting PIT/Pro Rege is aandacht te geven en steun te bieden aan militairen, veteranen en hun thuisfront.

Vaak zijn missies zwaar en gevaarlijk. Bovendien worden er offers gevraagd van het thuisfront van militairen: hun partner, gezin, familie en vrienden. Militairen zijn regelmatig weken of zelfs maanden van huis op oefening, of uitgezonden naar instabiele gebieden wereldwijd. Daarom steunt de stichting projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van militairen.

Hun partnerorganisatie Home-Base Support beheert de ECHOS Homes (ontmoetingscentra), waar militairen, veteranen en hun verwanten zich in een gezellige omgeving kunnen ontspannen en een luisterend oor vinden waar men zijn verhaal kwijt kan.

Aanvankelijk hadden de organisaties vooral oog voor het welzijn van de actieve militairen zelf, maar in de loop der jaren is steeds meer aandacht gekomen voor veteranen en voor het thuisfront. Via het platform "Hulp voor Helden" worden uiteenlopende projecten georganiseerd. Onder andere wordt er vanuit de ECHOS-Homes zogenaamde nuldelijns ondersteuning gegeven aan veteranen en hun thuisfront, is er een fonds voor een PTSS hulphond en er is een diaconaal fonds van waaruit de "soldatenkerk" wordt ondersteund.

Zondag 28 april: Kick4Live

Kick4Life F.C. is een unieke voetbalclub gevestigd in Lesotho, een koninkrijk omringt door Zuid-Afrika. Als liefdadigheidsinstelling en sociale onderneming zet deze organisatie zich in om de levens van kwetsbare jongeren in Lesotho te veranderen zodat jongeren uitzicht hebben op een goede toekomst. Dit doet Kick4Live door middel van een breed scala aan sociale ontwikkelingsactiviteiten gericht op gezondheidszorg, onderwijs en ondersteuning voor een duurzaam levensonderhoud.

Lesotho heeft het op een na hoogste HIV-percentages (23,2%) ter wereld en meer dan 160.000 kinderen zijn wees geworden. Dit heeft een verwoestende impact gehad op de gezins- en gemeenschapsstructuren en heeft de economische ontwikkeling van het land dramatisch belemmerd. Kick4Live helpt jongeren gezond te blijven, hun potentieel te bereiken door opleidingen zodat ze een duurzame bijdrage kunnen geven aan de ontwikkeling van hun land.

Meditatieavond woensdag 10 april om 19.30 uur in het koor van de Pancratiuskerk in Diever

De werkgroep Bezinning en Inspiratie organiseert elke tweede woensdag van de maand om 19.30 uur 's avonds een meditatiebijeenkomst in het koor van de Pancratiuskerk in Diever. De laatste bijeenkomst voor de zomer is op woensdag 10 april.

Vanuit de drukte van de dag komen we tot rust. Afgewisseld en ondersteund met muziek en korte teksten komen we tot innerlijke stilte. Iedereen die behoefte heeft aan stilte – of een poosje stil wil zijn in het koor van onze mooie kerk – is van harte welkom.

Na afloop is het mogelijk even na te praten onder het genot van een kopje thee. Om ongeveer te weten hoeveel mensen er komen is het handig dat je je opgeeft bij Immy Zuidema, tel. 0521-590089, email: immy.zuidema@home.nl of bij Jacomijn Coumou, tel. 0521-593919, email: jacomina.coumou@freenet.de

Maaltijdavond vrijdag 12 april in de Nicolaaskerk

Misschien ten overvloede willen we nog even de aandacht vestigen op ons gezamenlijk “kerk-entje” in de Nicolaaskerk, **op vrijdagavond 12 april aanvang 18.30 uur**. U kunt u nog aanmelden tot **vrijdag 5 april**.

We hebben zowel uit Diever als uit Dwingeloo al een behoorlijke opgave, maar er is nog plek genoeg. **Hoe** meer zielen hoe meer vreugde! Het concept is inmiddels bekend:

Een ieder die meedoet zorgt voor een deel van het menu: iets vooraf, een deel van het hoofdgerecht, of iets toe. We delen het goede dat er te eten en drinken is. De culinaire bijdragen moeten wel even op elkaar afgestemd worden. U weet wat de bedoeling is. U maakt voor uzelf iets dat u heel lekker vindt. En u maakt genoeg om dat met anderen te delen.

Bent u geen keukenprins(es) dan is een mooie bos druiven, een kaasplankje, een wijntje of een sapje natuurlijk ook een goed idee.

Sinds de verbouwing is er gelegenheid in de keuken, om iets warm te houden. En om goed groen bezig te zijn neemt u eigen bordje, kom, glas en bestek mee. Tussen de menu's door mag u ons verrassen met een verhaaltje, een gedicht, of iets anders wat u graag wilt delen met ons. Wij hopen op een genoeglijke avond met elkaar, immers samen eten is gezellig en verbindt mensen.

Graag opgeven, bij Elly Bolding, 0521-592479 of email: r.e.bolding@ziggo.nl

Kerkreisje 28 mei 2024

Dinsdag 28 mei organiseert de werkgroep Bezinning en Inspiratie het jaarlijkse kerkreisje. Dit jaar brengen we een bezoek aan de synagoge te Enschede.

Al sinds 1928 is dit monumentale gebouw - een ontwerp van Karel de Bazel - een architectonisch sieraad voor Nederland. Het gebouw wordt nog altijd gebruikt als gebedshuis.

We vertrekken 10.30 uur en zijn ongeveer 18.00 uur weer terug. De rondleiding is om 14.00 uur, waarna thee met koosjere boterkoek.

Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn de kosten ongeveer 35 euro. Bij opgave graag vermelden of men met de auto wil rijden.

Opgeven voor 14 mei bij ds. Daan Bargerbos

Verhuizing

Na 27 jaar aan de Stouwe in Wittelte en 27 jaar Nicolaaskerk en nu ook Pancratiuskerk verhuizen Arie en ik naar de Reestlaan 154 in Meppel.

We waren al een poosje aan het uitkijken naar een woonplek wat meer “in de bewoonde wereld”, want ook al voelen we ons in gedachten nog een twintiger, de jaren gaan wel tellen en we vonden het fijn om nu het nog niet echt nodig was een plek te zoeken waar we ons goed zouden voelen ook als het misschien

lichamelijk wat minder zou worden. Dat we die plek zo snel zouden vinden was wel even slikken maar we hebben er toch voor gekozen ja te zeggen tegen een appartement wat alles heeft wat op ons verlanglijstje stond, ruimte, dichtbij het centrum met al zijn voorzieningen, dichtbij een station en toch ook aan de rand van een natuurgebied.

Ik heb inmiddels het scribaat overgedragen aan een uitstekende opvolger, Peter Sminia, en de diaconie heeft versterking gekregen van een derde diaconaal rentmeester, Marjan Ike, dus ook dat komt helemaal goed.

Arie wil en kan het voorzitterschap van de Stichting Sint Nicolaaskerk nog niet loslaten en zal dus sommigen van jullie nog heel geregeld ontmoeten.

Dat geldt trouwens vast ook voor mij, want onze oudste dochter Frederique komt met man Sander en enige nog thuis wonende zoon Tobias op onze stek aan de Stouwe 3 wonen en als drukke zzp-ers ontvangen zij onze hulp voor de (moes)tuin met open armen.

We hebben ons als randstedelingen (hoewel mijn roots natuurlijk hier liggen met alle Drentse en Groningse Kikkerts en Fleurkes en een vader die geboren is in Hoogeveen) altijd welkom gevoeld en volkomen op onze plaats.

We zijn jullie dankbaar voor alle goede contacten en hopen jullie nog geregeld te ontmoeten in Diever of Dwingeloo, dus tot ziens!

Arie en Helène de Muij

Melding van ziekte en overlijden

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

Vervoer Diever - Dwingeloo

Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten, u kunt bellen met Martha Pluim, m. 06-55255122.

AGENDA

Datum	Tijdstip	Activiteit
2 april	13.30-14.30	Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk
3 april	10.00-11.30	Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
9 april	13.30-14.30	Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk
10 april	19.30-20.30	Meditatieavond in de Pancratiuskerk
12 april	10.00-12.00	Groet en ontmoet, Nicolaaskerk
12 april	18.30	Gezamenlijke maaltijd, Nicolaaskerk
16 april	13.30-14.30	Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk
17 april	10.00-11.30	Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
23 april	13.30-14.30	Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk
26 april	10.00-12.00	Groet en ontmoet, Nicolaaskerk
30 april	13.30-14.30	Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk woensdag **24 april 2024** inleveren bij email: redactie@hervormddiever.nl

De volgende Samenspraak verschijnt op: 3 mei, 31 mei en 5 juli 2024.

Bijbelleesrooster

zondag	7 april	Deuteronomium 2: 2-15
maandag	8 april	Deuteronomium 2: 16-25
dinsdag	9 april	Deuteronomium 2: 26-37
woensdag	10 april	1 Johannes 1: 1-7
donderdag	11 april	1 Johannes 1: 8 - 2: 2
vrijdag	12 april	1 Johannes 2: 3-11
zaterdag	13 april	1 Johannes 2: 12-17
zondag	14 april	Micha 4: 1-8
maandag	15 april	Psalm 4
dinsdag	16 april	1 Johannes 2: 18-27
woensdag	17 april	1 Johannes 2: 28 – 3: 8
donderdag	18 april	1 Johannes 3: 9-17
vrijdag	19 april	Psalm 33
zaterdag	20 april	Johannes 10: 1-10
zondag	21 april	Johannes 10: 11-18
maandag	22 april	Psalm 65
dinsdag	23 april	Deuteronomium 3: 1-17
woensdag	24 april	Deuteronomium 3: 18-29
donderdag	25 april	Deuteronomium 4: 1-9
vrijdag	26 april	Deuteronomium 4: 10-20

zaterdag	27 april	Psalm 22: 1-22
zondag	28 april	Psalm 22: 23-32
maandag	29 april	Deuteronomium 4: 21-31
dinsdag	30 april	Deuteronomium 4: 32-40
woensdag	1 mei	Psalm 107: 1-9
donderdag	2 mei	Psalm 107: 10-22
vrijdag	3 mei	Psalm 107: 23-32
zaterdag	4 mei	Psalm 107: 33-43

COLOFON HERVORMDE GEMEENTE DIEVER-DWINGELOO

Predikant:

Ds. D. Bargerbos, de Vijvers 34. 7991 BW Dwingeloo, tel. 0521-769070.
(vrije dag: donderdag)
e-mail: predikant@hervormddieverdwingeloo.nl

Kerkelijk werker:

Mw. G. Kasper, Hoogeweg 9. 7951 DV Staphorst, tel. m. 06-10434462
e-mail: kerkelijkwerker@hervormddieverdwingeloo.nl

Scriba:

Dhr. P. Sminia, Vroonhoeve 4, 7981 EA Diever, tel. 0521-851784
e-mail: scriba@hervormddieverdwingeloo.nl

Redactie 'Samenspraak'

Mw. I.H. Ruiter-Herd, Iemenkampen 3, 7981 DR Diever, tel. 0521-591639.
Mw. J.C. Griffioen-Schouten, Iemenkampen 10, 7981 DR Diever,
tel. m. 06-46006226
e-mail: kerkbladdie@hervormddieverdwingeloo.nl

Abonnement 'Samenspraak' € 15,00 euro per jaar.

Ledenadministratie:

Mw. E. Bijman-Kiers, Pucklaan 5, 7981 LN Diever, tel. 0521-551498,
e-mail: ledenadministratiedie@hervormddieverdwingeloo.nl

Website kerk: www.hervormddieverdwingeloo.nl

Bankrekeningen:

College van Kerkrentmeesters Her. Gemeente	NL89RABO03137.51.064
Diaconie Hervormde Gemeente Diever	NL39RABO03137.51.382
Kerkblad 'Samenspraak'	NL64RABO03137.17.370
Verjaardagsfonds	NL27RABO03137.57.127