

SAMENSPRAAK

Februari 2024



Gezamenlijk kerkblad Hervormde Gemeente Diever-Dwingeloo
en Gereformeerde Kerk Diever

KERKDIENTEN Gemeente Diever-Dwingeloo

Zondag 4 februari	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos en Ds. B. van Werven Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde Kerk <i>Dienst Kruiskerk in Diever</i>
Zondag 11 februari	10.00 uur	Ds. B. van der Brink uit IJhorst/deWijk <i>Dienst in Dwingeloo</i>
Woensdag 14 februari	19.30 uur	Aswoensdagviering <i>in Diever</i>
Zondag 18 februari 1 ^{ste} zondag 40 dagentijd	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos <i>Dienst in Diever</i>
Zondag 25 februari 2 ^{de} zondag 40 dagentijd	10.00 uur	Ds. D. Bargerbos <i>Dienst in Dwingeloo</i>

Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

GEZAMENLIJKE NIEUWS

Wijn is 'een geschenk van de hemel en de aarde'

Dit gezegde is van Anselm Grün, die wijn beschrijft als voedsel voor lichaam en ziel. Wijn is symbool voor leven dat geschonken wordt door de hemel en tegelijk naar de aarde wijst. Eerbied voor de grond, waardering voor de concrete arbeid, het streven naar een milieuvriendelijke omgang met wat er groeit en het opkomen voor een eerlijk loon voor de landman of -vrouw en de medewerkers. Dat geeft veel te denken en te doen.

Ds. Bert van der Woude, emeritus predikant van de Protestantse Gemeente te Winschoten, is niet alleen een gepassioneerd *Bijbeluitlegger* maar heeft ook zijn diploma als *vinoloog* gehaald om daarna als *theoloog* iets zinnigs over wijn te kunnen zeggen. Wijn komt in de Bijbel vaak voor op allerlei manieren: land 'van melk en honing' en wijn, olie en wijn, brood en wijn, wijnstokken en -ranken en nog veel meer. Als Bijbeluitlegger beseft hij meer en meer dat de Bijbel een buitenboek is, dat ons bepaalt bij ons dagelijks voedsel. Eerst concreet (alles wat je in je mond steekt) en daarna geestelijk (als voedsel voor de ziel). Maar hoezo dan?

Zijn interesse in de Bijbelse verhalen deelt hij met zijn grote leermeester Eugen Drewermann. Hij zegt zelf dat hij zonder zijn inzichten en blijvende inspiratie niet zou kunnen. Als voorzitter van de Studiekring Drewermann Nederland probeert hij samen met anderen zijn werk vruchtbaar te maken voor een eigentijds verstaan van de Bijbel en van zijn kijk op God voor het gesprek met mensen binnen en buiten de kerk. Wijn en theologie, een paar apart!? Wij zien uit naar zijn komst.

Wanneer: Dinsdagmorgen 27 februari 2024
Waar: Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Tijdstip: 10.00 - 12.15 uur. Zaal open vanaf 09.30 uur.
Koffie/thee staat klaar.

Entree: Gratis. Koffie/thee voor eigen rekening.

Voor wie: Voor iedereen die kennis wil maken met onze cursus Theologische verdieping voor geïnteresseerden (kortweg TVG Assen), voor jong en oud, van ver en dichtbij, kerkelijk of niet meer kerkelijk, gewoonweg dus voor iedereen.

In de omgang – Lezen

Het woord is vlees geworden (Johannes 1:14, NBG)

Elke dag opnieuw krijgen wij enorm veel informatie te verwerken. Ons lezen is daarop ingesteld.

Wij *skimmen* de tekst, zoals we room van de melk schuimen, en we halen zo het vetste uit wat ons wordt aangeboden.

We lezen een verslag diagonaal en pikken er de hoofdpunten uit als krenten uit de pap en denken dan die punten in te kunnen zetten in onze reactie op dat verslag.

Onze kranten lezen we ‘koppensnellend’.

Zoeken we informatie, dan typen we een woord in en drukken op ‘enter’ en al *gogelend* krijgen we een hele lijst van steekwoorden, flarden van zinnen, waaruit we vervolgens – vaak willekeurig – onze informatie winnen.

De kinderen op onze scholen leren we om *snel* te lezen: de toetsen die we hen afnemen zijn er op gericht steeds meer en ook steeds ingewikkelder woorden te leren lezen en spreken binnen een bepaalde tijd. Met de uitslag van die toetsen wordt het leesniveau bepaald.

Deze manier van lezen hebben wij ons eigen gemaakt.

Deze *leeswijze* hebben we gemaakt tot onze *leefwijze*.

Het gevaar bestaat nu, dat we op precies dezelfde manier ook *mensen* gaan lezen.

In onze ontmoetingen met anderen gaan we dan alleen nog af op eerste indrukken: we luisteren oppervlakkig en onthouden alleen die woorden die ons van pas komen in ons betoog.

Er was een tijd dat de bibliotheken oceanen van rust waren, plaatsen waar je na elk kuchje vermanend met een strenge blik van de bibliothecaresse gewezen werd op het bord ‘Stilte! Hier wordt gelezen!’

Wanneer we met aandacht een goed boek lezen of een gedicht, dan zijn we nog altijd gewend om dat in stilte te doen. Zo ook met de Bijbelse geschriften: jij in jouw klein hoekje in en ik in mijn.

In onze hedendaagse bibliotheken horen we geratel op de toetsenborden en wordt er ijverig gecomputerd, gechat, geappt en gegoogeld.

Beide beelden – ‘Stilte! Er word gelezen!’ en ‘geratel op het toetsenbord’- zijn karikaturen, maar wel herkenbaar.

Er is ook een lange traditie van anders omgaan met teksten.

Dit is wat de joodse geleerden Martin Buber en Franz Rosenzweig 'Hörlesen' noemen, en wat in de kloosters bekend is gebleven als *lectio divina* (vrij vertaald: lezing van inspirerende teksten).

Beide tradities gaan uit van een langzaam en aandachtig lezen. Een langzaam *hardop* lezen, zodat je de woorden hoort die je leest. Zodat je de woorden in je opneemt als een koe die graast: je kunt dan de woorden herkauwen en ze zo letterlijk eigen maken.

Met aandacht hardop lezen zorgt er voor dat je je nog anders opent voor de tekst.

Precies zo is het ook met mensen.

Wanneer wij in onze ontmoetingen met mensen niet oppervlakkig blijven, dan ontstaan er opbouwende en levende contacten, en dan zijn we het tegenovergestelde van koppensnellers.

Dan kan er werkelijk leven in de brouwerij komen. Maar dat kan alleen als je luistert met je hart.

Onze grondhouding is die van luisteren met je hart. Wij kunnen met aandacht luisteren naar de woorden van de mensen die we ontmoeten.

We hoeven niet bang te zijn voor stiltes, maar mogen daarin de kans zien gehoorde woorden te herkauwen en nog eens te overwegen, zodat we wellicht zelfs woorden horen die tussen de regels door zijn uitgesproken.

Zoals we met aandacht de Schriftteksten lezen en in die woorden God zelf willen horen spreken, zo mogen we in de ander de Ander ontmoeten.

Tot onze verrassing zullen we dan telkens weer ontdekken dat het woord vlees is geworden.

ds. Daan Bargerbos

Bij de komende diensten

In onderstaand schema zijn de Bijbelteksten weergegeven zoals aangereikt in het Oecumenisch Leesrooster.

Berekening van de Paasdatum

We maken vrij vroeg dit jaar de overgang naar de 40-dagentijd. Dat heeft alles te maken met de berekening van de Paasdatum.

Het lijkt wat ingewikkeld, maar het valt reuze mee.

Het gaat als volgt: uitgangspunt is dat de 1^e zondag van Pasen valt op de zondag na de eerste volle maan in de lente. Die volle maan is dit jaar op 25 maart. De zondag daaropvolgend is dus 31 maart (de 1^e zondag van Pasen). Wil je weten wanneer dan de 40-dagentijd begint, dan moet je vanaf die 31^e maart terugtellen. Daarbij tellen we *niet* de zondagen mee, want de zondag is en blijft de dag waarop we de opstanding gedenken. Dus blijven in elke week 6 dagen over.

We tellen dus eerst 6x6 dagen terug. Om tot 40 dagen te komen, missen nog 4 dagen. Tellen we die dan ook terug, dan komen we uit op woensdag 14 februari, en dat is dan de eerste dag van de 40-dagen, Aswoensdag.

4 februari – 5^e na Epifanie

2 Koningen 4,18-21(22-31)32-37; *Psalm 142*;

1 Korintiërs 9,16-23; Marcus 1,29-39.

11 februari – 6^e na Epifanie

2 Koningen 5,1-3(4-8)9-15b; *Psalm 32*;

1 Korintiërs 9, 24-27; Marcus 1,4-45.

18 februari – 1^e van de 40 dagen

Genesis 9, 8-17; *Psalm 25, 1-10*;

1 Petrus 3,18-22; Marcus 1,12-15.

25 februari – 2^e van de 40 dagen

1 Koningen 19, 9-18; *Psalm 16*;

2 Petrus 1,16-21; Marcus 9,2-10

ds. Daan Bargerbos

Aswoensdagviering op 14 februari, 19.30 uur in de Pancratiuskerk

Op woensdag 14 februari is er een korte Aswoensdagviering in het koor van de kerk. Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd, de veertig dagen tot Pasen. We willen in deze viering ons bezinnen op het landelijk thema van de Protestantse kerk: 'Ga mee'. Na de viering is er koffie/thee en is er gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over het thema.

Annie Mulder

Over Engelen

Zo eens in de 6 weken hebben we als ouderlingen ouderlingoverleg. We beginnen altijd met een inleiding: iemand vertelt of leest iets wat haar / hem raakt en daar staan we dan even bij stil. Zo werd dit gedicht gelezen en dat wil ik dan graag weer met u delen, omdat ik het zo mooi en waar vind.

Engelen zijn overal

Ze komen niet met vleugels
of glanzende gewaden
en niet met grote woorden
maar wel in kleine daden,
je vindt ze in de supermarkt
gewoon achter de kassa
of in een voetbalstadion
een rustpunt in de massa.

Soms zingen ze een liedje,
dat raakt je in je ziel.
Misschien hield één jou tegen
zodat je net niet viel
op straat of op de roltrap
of bijna in de goot
en in die zwarte tunnel,
toen was je bijna dood.

Engelen zijn engelen,
een onverwachte zegen,
engelen zijn engelen
en soms kom je ze tegen.
Ze gaan met jou de berg op
of troostend door een dal,
engelen zijn overal.

Elly Zuiderveld-Nieman

Annie Mulder

VAN DE KERKENRAAD

Op 28 november was de laatste vergadering van de kerkenraden voor ons samengaan per 1 januari 2024. Er zijn weer veel zaken aan de orde gekomen. Zoals u heeft kunnen zien als u onze website hebt bezocht staat daar nu het logo van Wijdekerk op, waarmee we laten zien dat in onze kerken iedereen van harte welkom is, ongeacht afkomst of geardeheid, zowel in de dienst als aan het avondmaal of voor de inzegening van een huwelijk.

Een vertegenwoordiger van het Drents Museum heeft onze beide kerken bezocht om te kijken naar de staat waarin de bruiklenen verkeren (in de Pancratiuskerk de bissekist, in de Nicolaaskerk de zandstenen wapenborden). Door veranderd beleid van het museum moet de bissekist terug, omdat de klimatologische omstandigheden in een kerkgebouw niet geschikt zouden zijn. Hopelijk komt er een andere kist voor in de plaats.

Vanuit het ouderlingenoverleg kwam het verzoek om als gemeentelid vooral ook zelf actie te ondernemen als men graag bezoek wil krijgen van een ouderling of de predikant. Dat geldt ook bij opname in een ziekenhuis.

De diakenen kijken met tevredenheid terug op de lichtjesavonden in Diever en Dwingeloo, die ondanks het slechte weer goed bezocht werden. Ook de kerstpakketten actie was een succes. Er zijn door de gezamenlijke diaconieën van Diever en Dwingeloo in totaal 48 goed gevulde, feestelijke pakketten rond gebracht, die met grote waardering zijn ontvangen.

De kerkrentmeesters hebben besloten een adviesgroep voor vermogensbeheer in te stellen, die nu ons samengaan officieel is aan de slag kan.

De actie Kerkbalans wordt dit jaar nog afzonderlijk door Diever en Dwingeloo georganiseerd.

Als u dit leest is het kinderkerstfeest in de Nicolaaskerk op 22 december ook alweer achter de rug. De kerkenraad waardeert deze activiteiten voor de jongsten rond kerst en Pasen zeer en hoopt dat hiermee doorgedaan kan worden.

De werkgroep Bezinning en Inspiratie heeft een kerstzangochtend georganiseerd en heeft op 10 januari weer een meditatiebijeenkomst in de Nicolaaskerk gehad.

Van de werkgroep Liturgisch Bloemschikken die in Diever actief is kwam de vraag of een gemeentelid uit Dwingeloo zou willen toetreden, zodat ook daar op hoogtijdagen kan worden gezorgd voor een toepasselijke schikking.

Half december is de sollicitatietermijn voor de opvolger van Lieke Versluis als kerkelijk werker gesloten. De commissie zal u natuurlijk zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen als die succesvol is geweest.

Aan de orde kwam ook het aanstellen van één vertrouwenspersoon door de gezamenlijke kerken van de Ring Midden en Zuid West Drenthe. De kerkenraad is daar voorstander van.

In de vergadering zijn de, laatste afzonderlijke, begrotingen van diakenen en kerkrentmeesters van Diever en Dwingeloo goedgekeurd en vastgesteld.

Ook alle voorbereidingen rond de feestelijke dienst van 14 januari kwamen aan de orde en u heeft daarvan het prachtige resultaat kunnen meemaken.

Tijdens de rondvraag meldde de scriba dat zij en haar man begin april gaan verhuizen naar Meppel, zodat actief moet worden gezocht naar een nieuwe diaken en een nieuwe scriba. Zoals binnen de werkgroep Organisatie is afgesproken is het wenselijk dat beiden uit het ledenbestand van Dwingeloo komen.

De eerstvolgende kerkenraadsvergadering in het nieuwe jaar zal plaatsvinden op 30 januari en is als u dit leest dus al weer achter de rug

Feestelijke dienst sluitstuk van lang proces

Op 14 januari werd in de Nicolaaskerk in Dwingeloo voor en tijdens de dienst de Akte van Samengaan tussen onze beide kerken getekend en overhandigd. Dat gebeurde in een feestelijke dienst die uit twee gedeelten bestond.

Daan Bargerbos had in de gewone dienst op een bijzondere manier vorm gegeven aan dit mooie moment. Via een steekwoorden preek kruiste iedereen de woorden op een formulier aan met als doen het gehele formulier vol te krijgen. Een religieuze Bingo dus. Het eindresultaat was dat de alle aanwezigen volmondig "Amen" riepen aan het eind van de preek.

Het tweede deel was ingevuld als een driespraak waarin Peter Huisman, Elly Bolding en Ina Lubbers op speelse wijze terugkeken op de organisatorische aspecten van het samengaan en de "Drentse" terugblik op het proces.

Aan het eind hiervan werd een dankwoord uitgesproken aan iedereen die zich voor dit proces had ingespannen. En dat waren er velen. In het bijzonder werd Jenneke Span (helaas afwezig wegens een fikse griep en Helène de Muij genoemd en met een bouquet bloemen beloond. Zij vervulden op veel fronten een centrale rol.

Helène luide vervolgens het nieuwe logo in en ook de fraaie naamplaat die vanaf dit moment op beide kerken te zien is.

Voorafgaand aan de dienst was door allen die moesten tekenen de handtekening gezet op het kantoor van Notaris Varekamp. De Notaris was daarbij aanwezig maar moest vanwege een migraine aanval de dienst aan zich voorbij laten gaan. Het was een feestelijke zondagmorgen die werd afgesloten met een gezamenlijk kopje koffie. Vanaf januari 2024 gaan wij zonder schroom gezamenlijk de brug over.



Peter Huisman

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

CvK maanddoel februari 2024

Het collecte maanddoel van het CvK in de maand februari is bestemd voor het kerkbeheer en dan met name voor de kosten voor de PancratiusCantorij. We zijn er trots op dat onze gemeenten al vele jaren over een cantorij beschikt. Zo'n 10 keer per jaar verleent de PancratiusCantorij, o.l.v. Esther de Vos haar medewerking aan de erediensten in de vorm van een morgengebed of met feestelijke zondagen. Het repertoire bestaat uit een breed terrein van liturgische muziek, van Gregoriaans tot hedendaags. Kortom een lust om naar te luisteren!

Uitgangscollecte 4 februari

De CvK collecte uitgangscollecte op deze zondag is bestemd voor het kerkbeheer en dan met name voor de kosten voor het verzorgen van de online kerkdiensten via het ondertussen bij u wel bekende www.kerkdienstgemist.nl. Behalve het abonnement betalen beide kerken ook voor het gebruik van internet. Voor ons forse bedragen die maandelijks terugkeren. Wij willen u daarom deze collecte deze maand van harte aanbevelen.

Actie Kerkbalans 2024 (plus enquête)

Als u deze bijdrage van het CvK leest hebben we net 30 januari achter de rug waarop alle ingevulde formulieren voor kerkbalans zijn ingeleverd. Ook veel groene ingevulde enquêteformulieren hebben we terug gekregen. Alle gegevens zijn/worden verwerkt. De opbrengst van kerkbalans zullen we u in de volgende Samenspraak melden en tevens zal er een reactie komen op de ingeleverde enquête formulieren.

NB.: Het aluminium frame van de banner/spandoek voor de actie Kerkbalans naast de kerk is aan ons geschonken door Klus & Bouwmarkt Dieverbrug. Hartelijk dank daarvoor!

Abonnement Samenspraak

Het abonnementsstarief voor Samenspraak voor 2024 is vastgesteld op € 15,00. Wanneer u een incasso machtiging heeft afgegeven, dan wordt het abonnementsbedrag in de maand mei van uw rekening afgeschreven. Hebt u gekozen voor zelf overmaken, wilt u dat dan voor 1 mei doen?

Jaap Ruiter

VAN DE DIACONIE

Oekraïne Actie

Wij hebben als diaconie u al eerder attent gemaakt op onze Oekraïne actie. Samen met veel dorpen in Friesland, Groningen en Drenthe streven we ernaar 100.000 goed gevulde bananendozen naar Oekraïne te sturen. Deze dozen zijn bestemd voor burgers en militairen, met speciale aandacht voor de frontlinie.

Ook kwetsbare ouderen en mensen met een beperking elders in het land kunnen rekenen op steun.

Juist nu de tijd verstrijkt en de oorlog steeds langer duurt lopen de noden op en dreigen mensen vergeten te worden. De wintermaanden maken de situatie nog nijpender.

In de hal van de Pancratiuskerk en de Nicolaaskerk zult u een lege bananendoos aantreffen. Die moet worden gevuld, met de volgende producten: Rijst (2 pakken), suiker, zout, zonnebloemolie, tarwebloem, haveremout, macaroni (3 pakken), houdbare melk (2 pakken), snoep, Brinta, thee, bouillonblokjes, bonen (2 blikken), knakworst in blik, rookworst, lucifers, shampoo, tandpasta, maandverband, tandenborstels, toiletzeep en wc papier. Is de doos nog niet vol, vul dan aan met koffie, kaarsen, pindakaas, jam of spliterwten.

We zullen een pot neerzetten in de hal waaruit u 1, 2 of 3 ... briefjes kunt pakken waarop een product genoemd wordt, zodat we voldoende verschillende producten binnen krijgen en niet alleen maar rijst, pasta of melk.

Neemt u mee wat u kunt missen, wij zorgen voor een juiste verdeling! Als we allemaal wat bijdragen kunnen we een aantal dozen vullen. Doet u met ons mee?

Paasgroetenactie

De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de PKN, KokBoekencentrum, de stichting Epafras en het protestants justitiepastoraat.

Elk jaar doen wij daar als diaconie aan mee. Wij hebben 50 kaarten besteld die wij meenemen naar de Kruiskerk op 4 februari en wij vragen u om er onder het koffiedrinken na de dienst een groet aan een gedetineerde op te schrijven (we hebben een aantal voorbeelden voor een tekst). De ontvanger krijgt er een gefrankeerde onbeschreven kaart bij die hij of zij zelf naar iemand kan versturen.

Wij sturen de beschreven kaarten op naar Utrecht waar ze worden gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen.

Waarom een kaart met Pasen?

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

De afbeelding op de paaskaarten voor 2024 is gemaakt door een gedetineerde vrouw in de penitentiaire inrichting in Zwolle.

COLLECTEN

Nu de hervormde gemeentes samen zijn gegaan kunnen ook gemeenteleden uit Diever de collectes overmaken op de bankrekening van de diaconie (Herv. Gem. Dwingeloo Diaconie NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding van "Collecte Diaconie").

Ook de bijdrage voor de kerkrentmeesters collecte kunnen de gemeenteleden uit Diever en Dwingeloo overmaken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters (CVK Herv. Gem. Dwingeloo NL77 RABO 0315 5001 90 onder vermelding van "Collecte CVK"). De namen van de rekeningen zullen in de loop van het jaar aangepast worden.

Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-code met uw smartphone, hierbij is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e voor de kerkrentmeesters. U kunt ook een 3e collecte toevoegen voor de uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk geven.



.Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app.

Zondag	Diaconie	Kerkr.	3 ^e col.	Doelen
26 nov.	€ 207,50*	€ 162,61		D: Bloemen Dwingeloo K: Online kerkdiensten
3 dec.	€ 159,20	€ 104,40	€ 80,40	D: Inlia K: Energie 3e:PKN Toerusting kerkelijk werkers
10 dec.	€ 176,35*	€ 60,00		D: Stichting Timon Jeugdopvang K: Online kerkdiensten
17 dec.	€ 59,00	€ 31,00		D: Stichting kinderspectief K: Online kerkdiensten
24 dec. Dwingeloo	€ 511,15*	€ 265,65		D: Voedselbank Westerveld K: Energie
24 dec. Diever	€ 211,12	n.v.t.		D: Voedselbank Westerveld
25 dec.	€ 220,05	€ 124,15		D: Kinderen in de knel K: Energie
31 dec.	€ 148,30*	€ 75,15		D: Kledingbank Westerveld K: Energie

7 jan.	€ 172,97	€ 85,95	€ 134,25	D: Liliane Fonds K: Orgels
--------	----------	---------	----------	-------------------------------

				3 ^e : Artsen zonder grenzen
14 jan.	€ 312,97*	€ 212,15		D: Stichting Chagos K: Orgels
21 jan.	€ 104,05	€ 59,27		D: Kerk in Actie Diaconaat K: Orgels

* inclusief giften via de bankrekening.

Diaconie collectiedoelen februari 2024

Zondag 4 februari: Kerk in Actie Werelddiaconaat Bangladesh

Sinds de watersnoodramp van 1953 is Nederland beschermd tegen overstromingen. Bangladesh kampt vanwege de klimaatverandering steeds vaker met overstromingen, regen valt onregelmatiger, er zijn cyclonen en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren lijden daar zwaar onder. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet weggroten. Ook worden andere gewassen verbouwd die beter tegen verzilting kunnen. Er worden dijkes aangelegd om het land te beschermen tegen overstromingen. Ook wordt dorpsgemeenschappen geleerd waarschuwingssystemen op te zetten en evacuatieplannen voor te bereiden. Daarnaast wordt geprobeerd om minder kunstmest te gebruiken, bijvoorbeeld door compost te maken van waterplanten.

Zondag 11 februari: Stichting Exodus

Stichting Exodus Nederland is een zorgorganisatie die landelijk met zo'n 300 professionals en 1500 vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. Sinds 1 januari 2022 zijn de regionale afdelingen en het verenigingsbureau gefuseerd tot één landelijke stichting. De stichting biedt de deelnemers een begeleid wonen traject aan in Exodushuizen verspreid over het land, o.a. in Groningen en Hardenberg. Ook wordt er steun geboden met ambulante hulpverlening. Iedere deelnemer begint met een kennismakingsgesprek, waardoor persoonlijk gerichte zorg kan worden geboden. Deelnemers die in de Exodushuizen wonen zijn minimaal 26 uur per week actief binnen de dagbesteding, hebben een vrijwilligersbaan of soms zelfs een betaalde baan. Van begeleid wonen wordt overgeschakeld naar zelfstandiger wonen met ambulante begeleiding. Het einddoel is zelfstandig wonen.

Zondag 18 februari: Stichting Bartiméus

De Stichting Bartiméus zet zich in voor mensen met een visuele beperking. Zij kunnen bij plaatselijke afdelingen terecht voor dagelijkse ondersteuning of

behandeling, maar ook voor diagnostiek en onderwijs. Er zijn eigen scholen, woonvoorzieningen en allerlei vormen van dagbesteding.

Vanuit een christelijke levensvisie maakt de stichting zich sterk voor mensen die niet vanzelfsprekend hun plaats in de maatschappij kunnen innemen. Dat betekent dus zeker niet dat zij zich alleen richten op mensen met een christelijke levensovertuiging of dat al hun medewerkers een christelijke achtergrond moeten hebben.

Ieder mens is zinvol, omdat hij is wie hij is. Bartiméus wil mensen die slechtziend of blind zijn die zorg, onderwijs en/of ondersteuning bieden, waardoor zij op hun eigen unieke wijze tot hun recht kunnen komen. Daarbij bepalen zij zelf wat voor hen kwaliteit van leven is.

Zondag 25 februari: Voedselbank Westerveld

De Voedselbank Westerveld vormt samen met de voedselbanken van Meppel en Hoogeveen de Voedselbank Zuid West Drenthe. Het uitgiftepunt van de voedselpakketten bevindt zich in Havelte.

De klanten, die tevoren uitvoerig gescreend worden, krijgen altijd tijdelijk hulp. Zij ontvangen om de twee weken een pakket. De grootste hoeveelheid voedsel daarvoor wordt verkregen vanuit het regionale distributiecentrum in Meppel. Die hoeveelheid wordt zodanig uit eigen voorraad van de voedselbank Westerveld aangevuld dat uit een pakket een aantal complete maaltijden kan worden bereid. Die eigen voorraad is er dankzij inzamelingen die onder meer door de kerken in Westerveld worden gehouden. In december is er zoals elk jaar samen met de supermarkten een grote inzamelingsactie georganiseerd in de vier grote dorpen van Westerveld. Daarnaast zijn financiële giften bijzonder welkom. Die worden o.a. gebruikt voor de vaste lasten zoals de apparatuur, de vriezers en koeling, transportkosten en onderhoud.

UIT DE GEMEENTE

Melding van ziekte en overlijden

We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we er aandacht aan kunnen besteden.

Vervoer Diever - Dwingeloo

Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten, u kunt bellen met Martha Pluim, m. 06-55255122.

AGENDA

Datum	Tijdstip	Activiteit
6 februari	13.30-14.30	Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk
7 februari	10.00-11.30	Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
9 februari	10.00-12.00	Groet en ontmoet, Nicolaaskerk
13 februari	13.30-14.30	Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk
14 februari	19.30	Aswoensdagviering, Pancratiuskerk
20 februari	13.30-14.30	Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk
21 februari	10.00-11.30	Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
23 februari	10.00-12.00	Groet en ontmoet, Nicolaaskerk
27 februari	13.30-14.30	Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak uiterlijk **21 februari 2024** inleveren bij e-mail: kerkbladdie@hervormddieverdwingeloo.nl

De volgende Samenspraak verschijnt op: 1 maart, 5 april en 3 mei 2024.

Bijbelleesrooster

zondag	28 januari	Psalm 111
maandag	29 januari	Maleachi 3: 13-18
dinsdag	30 januari	Maleachi 3: 19-24
woensdag	31 januari	Psalm 18: 1-25
donderdag	1 februari	Psalm 18:26-51
vrijdag	2 februari	Leviticus 12:1-8
zaterdag	3 februari	Marcus 1:21-28

zondag	4 februari	Marcus 1:29-38
maandag	5 februari	Psalm 31
dinsdag	6 februari	Leviticus 13:1-11
woensdag	7 februari	Leviticus 13:12-23
donderdag	8 februari	Leviticus 13:24-37
vrijdag	9 februari	Leviticus 13:38-46
zaterdag	10 februari	Psalm 32

zondag	11 februari	Marcus 1:39-45
maandag	12 februari	Marcus 2:1-12
dinsdag	13 februari	Marcus 2:13-22
woensdag	14 februari	Jeremia 14:1-10
donderdag	15 februari	Jeremia 14:11-16
vrijdag	16 februari	Jeremia 14:17-22
zaterdag	17 februari	Psalm 130

zondag	18 februari	Jeremia 1:4-12
maandag	19 februari	Jeremia 1:13-19
dinsdag	20 februari	Psalm 116
woensdag	21 februari	Jeremia 17:1-18
donderdag	22 februari	Jeremia 17:19-27
vrijdag	23 februari	Psalm 27
zaterdag	24 februari	2 Petrus 1:1-11
zondag	25 februari	2 Petrus 1:12-21
maandag	26 februari	Jeremia 18:1-12
dinsdag	27 februari	Jeremia 18:13-23
woensdag	28 februari	Psalm 51
donderdag	29 februari	Jeremia 19:1-9
vrijdag	1 maart	Jeremia 19:10-15